

Verslag Nieuwsberichten Reformatorisch Dagblad

Binnenland Pieter uit Kootwijkerbroek heeft reddingsboot klaarliggen voor vloedgolf
12-12-2012 16:28 | gewijzigd 12-12-2012 16:42 | Redactie digitale media

Pieter uit Kootwijkerbroek gelooft dat de wereld op 21 december vergaat. Foto EPA
KOOTWIJKERBROEK – Pieter uit Kootwijkerbroek gelooft dat de wereld op 21 december vergaat. Hij heeft om die reden een zeewaardige reddingsboot klaarliggen op zijn erf.

Het EO-programma De Vijfde Dag besteedt er donderdag aandacht aan in zijn uitzending.



Op de website van het programma is te lezen dat Pieter op 21 december een vloedgolf verwacht. Hij baseert zich volgens de programmamakers op de Maya-kalender en de Bijbel. De Kootwijkerbroeker wil iedereen waarschuwen: „U heeft nog een week om voorbereidingen te treffen.”

Pieter uit Kootwijkerbroek is klaar voor grote catastrofe
14-12-2012 10:05 | gewijzigd 14-12-2012 11:49 | Redactie digitale media

Van der Meer. Foto RD
KOOTWIJKERBROEK – Pieter Frank van der Meer uit Kootwijkerbroek gelooft dat op 21 december een vloedgolf of aardbeving plaatsvindt. Hij bereidde zich er goed op voor.



Dat zei hij donderdag in het televisieprogramma De Vijfde Dag van de Evangelische Omroep. Van der Meer baseert zijn idee op de Maya-kalender en de Bijbel. Hij verwacht op 21 december een catastrofe. „De planeten staan die dag op één lijn. Dat is uniek. Op die dag komt een energiebal vrij, die zich uitdijt in het universum en de zon zal activeren. Een grote zonnevlam kan leiden tot een tsunami of een tweede zondvloed

Op zijn erf aan de Harskamperweg in Kootwijkerbroek heeft Van der Meer een reddingsboot klaarliggen, van Noorse makelij en geschikt voor 50 personen. Het vaartuig kostte de familie 13.000 euro.

Van der Meer verzamelde 35 mensen die op 21 december met hem de toevlucht nemen in de boot.

Aardbeving

Ook zou er volgende week een aardbeving kunnen plaatsvinden. Maar ook daarvoor heeft Van der Meer iets bedacht. Daarom kocht hij een Jeep om te kunnen vluchten, oefende hij vaak de vluchtroute en weet hij al waar hij een tent kan plaatsen.

De komende week is niet spannend voor Van der Meer. „We hebben er wel naartoe geleefd. We zijn nuchtere mensen.”

Lees hier meer over de theorie van Van der Meer.

Catastrofe in 2000

Van der Meer verwachtte al eerder een grote catastrofe op aarde. Op 5 mei 2000 zou „de aarde omklappen vanwege grote ijsmassa's op de polen en de samenstand van de planeten.” De ramp zou ook destijds worden veroorzaakt doordat alle planeten op één rij staan.

Pentahof

Van der Meer hoort bij de "Huis-Israël-Gemeente" in De Pentahof. Daar woont hij met zijn gezin. Van der Meer beheert de website www.pentahof.nl die is gericht op „waarheidszoekers”. In 1997 kwam hij in het nieuws toen het Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël (CIDI) een aanklacht wegens anti-semitisme tegen hem indiende. Eerder is Van der Meer veroordeeld vanwege ontkenning van de holocaust.

Reddingsvlot

Niet alleen in Kootwijkerbroek bestaan zorgen over 21 december, ook in China maken sommigen zich klaar voor een catastrofe. Een boer uit het noorden van China heeft de oplossing voor mensen die vrezen dat het einde van de wereld nabij is. In zijn reddingsvlot in de vorm van een enorme sneeuwbal, kunnen 30 mensen twee maanden lang overleven. Bekijk hier een fotoserie van de Chinese reddingsboot.

Mijn reactie opbovenstaand

Aan al onze kennissen en vrienden, inzake de berichtgeving over mij in het RD van 14-12-2012. Onderstaand schrijven is naar de hoofdredactie van het RD verzonden. Spreekt voor zichzelf. Wie het artikel niet in het RD gelezen heeft, kan het op de volgende site op internet opzoeken en lezen;

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/pieter_uit_kootwijkerbroek_is_klaar_voor_grote_catastrofe_1_699421

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/uitzending_eo_over_zondvloed_fout_1_699674

Geachte redactie,

Kootwijkerbroek 15-12-2012

(Let op: **gewijzigde brief**)

Naar aanleiding van het artikel over mij in de krant van vandaag zou ik u met klem willen verzoeken onderstaand ingezonden stuk te plaatsen:

Geen Vals Getuigenis

Het is een leerles voor ons allen om niet op geruchten af te gaan, noch om klakkeloos uitspraken van anderen over te nemen. Dat wij van roddelbladen zoiets kunnen verwachten is tot daar-aan-toe. Dat er echter geheel onjuiste berichtgeving van onze eigen mensen, met name van deze krant, over mij wordt prijs gegeven, is beschamend.

Het RD heeft klakkeloos overgenomen wat de Evangelische Omroep mij in de mond heeft gelegd, maar wat nooit uit mijn mond zelf is voortgekomen. Luistert u goed naar mijn

woorden van de uitzending, en hoort u dan mij zeggen dat er op 21 december een vloedgolf komt of een aardbeving? Onmogelijk!

Ergo, het RD brengt in dezen als krant een leugen in het land. Er spelen heel ándere zaken, die zeer ernstig zijn en te maken hebben met de aanstaande dag van Jahweh, de dag der gerichten



waarvan de Bijbel vol staat. Iedereen kan dat vrij lezen op mijn website www.pentahof.nl Het RD neemt vervolgens klakkeloos over van de EO dat het vaartuig 13.000 euro kostte. Waar hoort u mij dat zeggen? Ik heb steeds heel voorzichtig gezegd dat er een zeer ernstige calamiteit KAN

plaatsvinden, en ook eens zál plaatsgrijpen, zoals de profeten dat hebben voorgezgd, lees Jesaja 24-28, Micha 1 en Maleachi 4.

Wat voor meerwaarde voegt het aan het artikel over mij in het RD toe om te vermelden dat het CIDI een aanklacht tegen mij beraamde? Een oude koe uit de sloot halen. Dat het CIDI het hazenpad verkoos ligt aan het feit dat ik hen dreigde een beerput aan belastende feiten te zullen opentrekken.

Tenslotte dat ik veroordeeld zou zijn vanwege ontkenning van de holocaust is onmogelijk, aangezien in ons land iets dergelijks (nog) niet strafbaar is, zie uw eigen krant 08-12-1992!

Hier kleunt het RD wel heel goed mis!

Beste mensen van het RD, er staat in de Wet dat gij géén valse getuigenis zult spreken tegen uw naaste! Dat houdt in dat u geen modder mag gooien naar andersdenkenden. Toon respect en geef mij als verongelijkte hierbij ruimte zich te verwantwoorden!

Wanneer wij als RD-lezers geen getrouwe berichtgeving meer kunnen verwachten, roep ik alle RD-lezers op om gezamenlijk te bedanken, zodat het kwaad in zichzelf zal ten ondergaan.

Er is een God des gericht, en het laatste kwaad zal voor u erger zijn dan het eerste.

P.F.van der Meer, Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek

Je vraag je terecht af of we in de middeleeuwse Inquisitie terug zijn, en dan wel een Refo-Inquisitie, wanneer men niet het artikel over mij wil rectificeren. Op die wijze verlaagt het RD zich tot een Refo-Roddelkrant, of niet?

Ben ik niet op deze wijze tot een weerloos slachtoffer gemaakt en aan de schandpaal genageld, en dat nog wel door je eigen 'gelovige' volksgenoten!?

Het wordt alsdan de hoogste tijd dat er een immense vloedgolf komt om ons land te reinigen en het overblijfsel te bekeren.

„Uitzending EO over zondvloed fout”

14-12-2012 21:57 | Regioeditie

Van der Meer. Foto RD

KOOTWIJKERBROEK – Pieter Frank van der Meer uit Kootwijkerbroek ontkent dat hij heeft gezegd dat de wereld op 21 december zal vergaan.

Een televisieprogramma van de Evangelische Omroep meldde donderdag dat Van der Meer zich met een reddingsboot voor vijftig personen voorbereidt op een zondvloed. Dat laatste ontkent de Kootwijkerbroeker niet.

Van der Meer zegt echter in een e-mail dat hij nooit een datum heeft genoemd. „Ik weet voor 100 procent zeker dat ik nog nooit in mijn leven heb gezegd, en ook niet in alle 670 brochures en enkele boeken die ik geschreven heb, dat de wereld op 21 december 2012 zal vergaan”, aldus Van der Meer.

De inwoner van Kootwijkerbroek vraagt de EO om een rectificatie.

Geachte Heer Kranendonk,

15-12-2012

U als hoofdredacteur bent verantwoordelijk voor wat er over mij gisteren in het RD stond te lezen. Wat heb ik u of anderen misdaan?

Ik heb destijds tijdens een rondvaart bij Slot Loevestein een foto gemaakt van mijn vrouw gemaakt waarop u bij later inziens stond afgebeeld. Ik heb de foto u destijds toegezonden. Stel dat ik deze foto met het volgende onderschrift op mijn website zou plaatsen, of ergens in een krant zou laten plaatsen. Wat zou u dan doen en hoe zou u dat vinden?

Wat u wilt dat een ander u niet zal aandoen, doe dat ook een ander niet aan. Want met welke maat gij meet, zult gij weder gemeten worden! Ontvang de welgemeende blijken van mijn hoogachting voor u, en beschaam dit niet!

de Uwe Pieter van der Meer Sr.



Beste mensen, kijk hier konden wij de hoofdredacteur van het Reformatorische Dagblad eens ongemerkt betrappen toen hij zich van uw centen dik te snoepen. Een echte levensgenieter, of niet soms? Wist u wel dat hij vroeger veroordeeld is vanwege dat hij in zijn broek plaste toe hij een jaar of drie was? Wist u wel dat hij ooit veroordeeld werd door justitie wegens het stiekum roken van een peukje dat hij op straat had gevonden, en later een sigaar uit zijns vaders kistje had gestolen? Hij heeft zich nu wel opgewerkt tot hoofdredacteur en draagt een mooie stropdas en witte boord, maar bedenk dat een vos wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Dus mijn geachte lezers van het Reformatorische Dagblad wees op uw hoede voor deze ‘Reynaar de vos’! Het doek is voor hem gevallen nu heel duidelijk zichtbaar is dat dit een wolf in schaapskleren is! Cave Canem!



OPEN BRIEF

Geachte heer Kranendonk,

Kootwijkerbroek maandagmorgen 17-12-2012

Nog bedankt voor het gedeeltelijk inwilligen van mijn verzoek om een rectificatie en het plaatsen ervan in uw krant 15-12-2012 onder het kopje 'Uitzending over zondvloed fout'. Ik wil het volgende eraan toevoegen, met het verzoek deze brief in uw krant te plaatsen. Wanneer u zo vriendelijk wilt zijn om de uitzending van de Evangelische Omroep eens rustig op uw gemak te willen bekijken op internet:

<http://www.hebikietsgemist.nl/programma/3093/nederland-2/de-vijfde-dag.html>

let dan vooral op het moment dat ik op het fluitje blaas en aan mijn zoon Pieter vraag waarvoor dat fluitje dient. Luister dan goed naar het antwoord dat Pieter geeft, nl. 'als er iemand langs komt drijven, dan kunnen wij hem altijd binnenboord halen als dat nodig is'.

Wanneer er morgen, vrijdag of over tien jaar een vloed zou komen, en wij zien alsdan de hoofdredacteur van het RD langsdrijven, zullen wij een fluitsignaal afgeven, en wij zullen de reddingsboei die wij in de lifeboat hebben hangen naar hem uitwerpen. Wanneer u, meneer Kranendonk net als de halfbewusteloze man in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan niet in staat bent de reddingsboei aan te grijpen, zal mijn zoon Pieter zich geen ogenblik bedenken en een speciale gordel aandoen die wij gereed hebben liggen in de boot, die met een dik touw verbonden is aan de boot, om u al zwemmend op de reddingsboei te helpen, zodat wij u in de boot kunnen hijsen. Vervolgens zal ik mijn droge bovenkleren uitdoen en aan u geven, zodat u zich kunt warmen, en ik zal mij in isolatiedekens wikkelen die in de boot in ruime mate aanwezig zijn. Bovendien zullen wij géén onderscheid maken wie er als drenkeling langs komt drijven, of u dat nu bent als hoofdredacteur, of dat het iemand is die een strafblad heeft. Wij staan voor gelijke behandeling. Zou u zich niet willen laten redden door iemand die volgens uw krant veroordeeld zou zijn voor ontkenning van de holocaust? (wat onmogelijk is, daar dit feit in ons land niet strafbaar is). Iedereen die ons kent weet dat hetgeen Pieter en ik zeggen, wij dat ook daadwerkelijk doen. Wij hebben niet alleen God en de waarheid van harte lief, maar ook onze naasten! Als RD en hoofdredacteur het boetekleed aan te trekken over wat u aanvankelijk op 14-12-2012 in uw krant over mij publiceerde zal u niet misstaan!

De uwe, Piet van der Meer sr, Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek.

In het RD stond vervolgens onderstaand artikel waarin ik wordt genoemd

Mayakalender en het einde van de wereld

18-12-2012 10:20 | gewijzigd 18-12-2012 10:58 | Kerkredactie

Monument 6, de oude Mayatekst die alle onrust over het vergaan van de aarde op 21 december 2012 heeft veroorzaakt. Foto Wikimedia, Alfredo Sanchez

APELDOORN – De wereld vergaat op 21 december. Dat is althans het verhaal dat gaat. Het wemelt op internet van de sites die dat beweren. Wereldwijd zijn er mensen die zich er concreet op voorbereiden. Hoe zit dat?

Waar komt de onrust vandaan?

De Amerikaanse antropoloog Michael D. Coe schreef in 1966 voor het eerst over een mogelijk einde van de wereld. Hij deed onderzoek naar oude teksten van de Maya's, een Midden-Amerikaans volk dat eeuwenlang –vooral tot 250 na Chr.– een hoogstaande cultuur kende. Een oude Mayakalender noemde volgens Coe 24 december 2011 als datum van een grote verandering. Coe deed meer onderzoek en kwam in 1984 met een nieuwe datum: op 21 december 2012 zou het einde van de mensheid zijn. Sindsdien is het verhaal gegroeid en gegroeid.

Wat zegt de Mayakalender precies?

Weinig. In Zuid-Mexico, bij een voormalige stad van de Maya's, bevindt zich de archeologische vindplaats Tortuguero. Daar is een inscriptie gevonden –Monument 6– die volgens sommige interpretaties spreekt van een neerdalen van de god Bolon Yokte' K'uh op 21 december 2012. Die uitleg is +omstreden.

Hoe denken deskundigen over de betekenis van deze tekst?

Tussen Mayadeskundigen is er discussie over de precieze inhoud van de tekst in Tortuguero. Vrijwel geen Mayakenner gelooft dat de 2012-theorieën kloppen. Zij stellen dat er sprake is van een foute uitleg van de tekst en wijzen erop dat er ook Maya teksten zijn die juist zeggen dat de wereld nog millennialang zal bestaan.

Verschillende Maya-experts vinden dat aan de inscriptie in Tortuguero te veel gewicht is gegeven. De meeste experts leggen het zo uit: op 21 december 2012 begint een nieuwe cyclus van de Mayakalender, net zoals er op 1 januari bij ons een nieuwe kalender aan de muur wordt gehangen. Niets meer. Er is in de oude tekst zeker geen sprake van een grote verandering of apocalyptische gebeurtenis.

Wat geloven de Mayabelievers?

In lijn van Coe en anderen zijn er mensen die denken dat de komst van de Mayagod Bolon Yokte' K'uh gepaard zal gaan met de ondergang van „heel de schepping en het huidige universum.” Anderen denken dat de komst van Bolon Yokte' K'uh zal samenvallen met een aantal bovennatuurlijk verschijnselen. Door de jaren heen zijn er tal van scenario's geschetst, variërend van een aarde die vergaat door te veel zonnestraling of verzwolgen wordt door een zwart gat tot uitbarstingen van supervulkanen en zware aardbevingen. Anderen verwachten een botsing met de mysterieuze planeet Nibiru. Newageaanhangers denken dat er een periode van positieve energie aanbreekt. Zo zijn er meer hooggespannen verwachtingen.

Zijn er de laatste tijd bijzondere veranderingen in het heelal waar te nemen?

Nee. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft begin deze maand op zijn site een geruststellende uitlegvideo geplaatst. Er komt niets op de aarde af en de zon gaat niet helderder schijnen. Op de video van de NASA wordt het apocalyptische verhaal op basis van de Mayakalender ontkracht. De titel van het ontvullende filmpje is veelzeggend: "Why the world didn't end yesterday" (Waarom de wereld gisteren niet verging).

Wat doen mensen die wel in de ondergang op 21 december geloven?

De vreemdste dingen. Er zijn vele websites en boeken over het onderwerp verschenen. Daarnaast zijn mensen concreet aan de slag gegaan. Een paar voorbeelden. Een Chinees bouwt betonnen ballen waarin mensen twee maanden kunnen overleven. De verkoop van bomkelders aan particulieren in de VS is de laatste jaren flink gestegen. **Een man uit Kootwijkerbroek ontkent weliswaar dat hij gelooft dat de wereld zal vergaan, maar heeft wel een boot klaargelegd in zijn tuin om te kunnen vluchten.** Er zijn mensen die hun geld opmaken, omdat het toch geen zin meer heeft het te bewaren. Het Franse dorp Bugarach gaat op slot omdat veel "believers" er stellig van overtuigd zijn dat er bij die plaats iets bijzonders zal gebeuren. De burgemeester vreest voor overlast.

Is de huidige onrust een nieuw verschijnsel?

Nee, de datum van het einde van de wereld is al vele malen voorspeld. Pausen hebben in het verleden dergelijk voorspellingen gedaan. Rond de jaren 1000 en 2000 leefde bij veel mensen ook de verwachting dat God zou wederkomen. Jehova's getuigen hebben zich al meerdere keren aan een concrete voorspelling van de oordeelsdag gewaagd. De voorzeggingen kwamen niet uit. Eens in de zoveel tijd zijn er sektarische bewegingen die maatregelen nemen in verband met de wederkomst.

En wat zegt de Bijbel?

De Heere Jezus zegt in Mattheüs 24:36 dat niemand van de dag en het uur van de oordeelsdag weet, dan alleen God de Vader. Donderdag gaat de hervormde emeritus predikant ds. D. J. Budding in deze krant ook in op deze vraag. Hij schreef recent het boek "De tijd is nabij. Bijbelse bezinning op de oordeelsdag en daarna".

Op onderstaande website is meer over mij en de boot te lezen en te zien:

<http://www.asja-reizigersinvrede.nl/index.php?news&nid=874>

Nadat ik aan het RD en de hoofdredacteur enkele mails had verzonden, ontving ik onderstaande mail:

Geachte heer Van der Meer, (17-12-2012)

Wij begrepen dat er in een artikel in het RD over uw persoon enkele onjuistheden stonden. U verzoekt ons het een en ander recht te zetten.

Wij willen u het volgende aanbod doen: u geeft in een brief beknopt weer wat uw bezwaren zijn. Wij zullen deze brief vervolgens plaatsen in de rubriek Opgemerkt. Zoals u weet plaatsen we geen lange brieven in Opgemerkt. Ik wil u dan ook vriendelijk vragen om kort en zakelijk te zijn. U kunt uw brief sturen naar: opinie@refdag.nl.

Hopend u voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Albert Groothedde

Opinieredactie

Hierop heb ik de volgende brief verzonden:

Geachte heer Groothedde, 17-12-2012

Hierbij wil ik gaarne op uw aanbod ingaan met onderstaand schrijven. Ik kon het niet in 300 worden samenpersen, maar voor deze ene keer dan wat langer:

OPGEMERKT

Foute Uitzending Van der Meer

De kop van het artikel over mij in het RD 14-12-2012 is juist; "Van der Meer uit Kootwijkerbroek is klaar voor catastrofe". Ik hoop hiermee een voorbeeld te zijn voor alle mensen, dat wij ons dienen voor te bereiden op de grote dag van Jahweh (des Heeren), die aangekondigd wordt door alle profeten in de Bijbel, opdat die dag, welke gepaard gaat met grote wereldwijde catastrofes, ons niet zal overvallen. Lees Micha 1, Maleachi 4, Jesaja 24-28.

Wat mij echter trof waren de onjuistheden in het artikel, nl. dat ik zou geloven dat er op 21-12-2012 een vloedgolf of aardbeving zal plaatsvinden. Zulks werd door de EO-presentator verkondigd, en werd vervolgens door het RD zonder nader onderzoek overgenomen. Ook wordt er een aankoopbedrag genoemd, wat ik niet in de EO-uitzending heb gezegd. Ik zei dat een dergelijke boot ongeveer 13.000 euro kost. U mag weten dat de onze dat niet heeft gekost. Ook onjuist is de vermelding dat er op 21 december 35 mensen in de boot zullen zitten. Noach kreeg van God zeven dagen vantevoren opdracht in de ark te gaan. Pas wanneer er sterke aanwijzingen komen dat er een ramp ons te wachten staat, hetzij vandaag, hetzij op de 21e, hetzij over 10 jaar, dán zullen wij ons gereed maken. Het is juist dat ik al eerder een grote catastrofe verwachtte, want wie rekening houdt met de dag van Jahweh, dient elke dag te waken. Denk aan de wijze maagden. Ook toen heb ik nooit een datum gesteld.

Juist is door het RD weergegeven dat er op 21-12-2012 een hele bijzondere gebeurtenis plaatsvindt, wat ik kortweg een Galactisch Kruis noem, waar de lezer op mijn website een brochure over kan vinden: www.pentahof.nl Laatst Toegevoegd, brochure 669.

Juist is dat CIDI een aanklacht tegen mij beraamde, maar het hazenpad verkoos nadat ik hen meegedeeld had dat ik een beerput aan tegenbewijzen zou opentrekken waarvan zij niet terug zouden hebben. Onjuist is dat ik veroordeeld zou zijn wegens ontkenning van de holocaust, aangezien er in het RD 08-12-1997 stond dat er geen wettelijk verbod is voor ontkennen holocaust in ons land. Bij deze dank ik het RD voor de ruimte gegeven mij te verantwoorden, waarbij het een leerles voor ons allen is, niet op geruchten af te gaan, noch uitspraken van omroepen klakkeloos over te nemen, waardoor onnodig veel schade wordt berokkend aan personen of zaken. Ik voor mij weet mij veilig en geborgen in God en heb de waarheid en mijn naasten van harte lief, en hoop dat deze mijn houding uit de EO-presentatie een ieder duidelijk is.

P.F.v.d.Meer, Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek

Waarop het volgende antwoord kwam:

Goedemorgen meneer Van der Meer,

We hebben uw reactie in goede orde ontvangen, dank daarvoor. Vanwege de beperkte ruimte en, zoals u al mailt, het overschrijden van voorgeschreven hoeveelheid woorden voor een opgemerkt, heb ik uw bijdrage hier en daar wat aangepast. Het resultaat vindt u hieronder. We zullen morgen overgaan tot publicatie.

Verwachtend u voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet, Albert Groothedde

Opinieredactie
E agroothedde@refdag.nl
I www.refdag.nl

Catastrofe

In het artikel “Van der Meer uit Kootwijkerbroek is klaar voor catastrofe” (RD 14-12) staan de nodige onjuistheden. Zo wordt ten onrechte gesteld dat ik zou geloven dat er op 21 december een vloedgolf of aardbeving zal plaatsvinden. Dit werd door een EO-presentator verkondigd en is klakkeloos door het RD overgenomen. Ook valt te lezen dat wij voor 13.000 euro een boot hebben gekocht. Ik heb dat nooit gezegd. Het vaartuig heeft ons niets gekost.

Onjuist is eveneens de vermelding dat er op 21 december 35 mensen in de boot zullen zitten. Noach kreeg van God zeven dagen van tevoren opdracht in de ark te gaan. Pas wanneer we sterke aanwijzingen ontvangen dat ons een ramp te wachten staat, hetzij vandaag, hetzij op 21 december, hetzij over 10 jaar, dán zullen wij ons gereed maken.

Overigens is wel juist weergegeven dat er op 21 december een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt. Ik noem dat kortweg een galactisch kruis. Meer hierover valt te lezen op mijn website (brochure 669).

Correct is ook dat het CIDI een aanklacht tegen mij beraamde. Onjuist is daarentegen dat ik veroordeeld zou zijn wegens ontkenning van de Holocaust.

Laten de genoemde redactionele missers een les zijn voor ons allen. Het is niet goed om klakkeloos op geruchten af te gaan of uitspraken zomaar over te nemen. Daardoor wordt onnodig veel schade berokkend aan personen of zaken. Ik voor mij weet mij veilig en geborgen in God en heb de waarheid en mijn naasten van harte lief. Ik hoop dat deze houding duidelijk naar voren komt, ook uit de uitzending van de EO.

P. F. van der Meer
Harskamperweg 5
3774 JN Kootwijkerbroek

Mijn reactie op de plaatsing

De redactie van het RD heeft woord gehouden en mijn bezwaren geplaatst, maar niet in de door mij geschreven volledige vorm en omvang. Juist één van de grootste onjuistheden die het RD publiceerde wordt min of meer gecamoufleerd, nl. dat ik veroordeeld zou zijn wegens ontkenning van de Holocaust. Dat is in ons land totaal onmogelijk! Men had dit kunnen weten, en wanneer ze mij ernaar gevraagd hadden dan had men deze blunder kunnen voorkomen. De RD-redactie trekt nog niet zelf het boetekleed aan, maar laat mijzelf het water aandragen om het vuur te blussen dat door hen ontstoken is. De jeugd krijgt deze zaken door en is mede door bovenstaande publicaties en uitzending van de EO aan het ontwaken! Zie onderstaand verslag:

Het blijkt dat de door de EO onjuist aangeslagen toon een vals geluid het land in heeft doen gaan, en dat juist daardoor alle gehoororganen geprikkeld werden van omroepen en nieuwmedia, die klakkeloos het valse geluid voortbazuinden, en er nog veel meer tamtam bijmaakten. Wie slechts 1 cm scheef begint te bouwen eindigt als een toren van Pisa. Het lijkt

wel dat juist een valse toon méér tongen en pennen losmaakt dat harmonieuze tonen. Wel een succes voor onze website, die ontzettend druk wordt bezocht de laatste tijd.

JEUGD Kootwijkerbroek ONTWAAKT 20-12-2012

Gisterenavond op half 11 in de avond hoorden wij de waakhonden erg blaffen. Toen ik ging kijken kwamen er drie jongens en een meisje van tussen de 18 en 22 jaar aanlopen. Zij vroegen mij of ik die mijnheer was van de reddingsboot, die op de EO-uitzending te zien was. Ik zei ja, en wat ze dan verder op de late avond wilden weten. Zij zeiden dat ze de hele avond met een grote groep andere jongeren met elkaar gesproken hadden over de EO-uitzending, en gezamenlijk tot de overtuiging waren gekomen dat ik de waarheid sprak. Ze wilden de boot weleens zien. Ik wist niet of het om een grap ging of dat het serieus was. Het bleek al gauw uit de gesprekken dat het héél serieus van deze jongeren was. Toen heb ik mij aangekleed en een grote zaklamp genomen en hen de boot laten zien. Ik heb hen uitgelegd dat de boot een voorzorgmiddel is, en niet dat wij stellig weten of geloven dat er morgen op de 21e een calamiteit zal plaatsvinden, dan wel of de wereld zoals velen menen in vlammen zal opgaan. Ik heb hen uitgelegd dat de wereld niet vergaat, maar overgaat naar een nieuw tijdperk, en dat het in de Bijbel daarover gaat. Die overgang zal gepaard gaan met weeën. De Bijbelse profeten voorzeggen wel een zogenaamd einde der tijden, maar geen vernietiging van de aarde, waarbij een kleine groep uitverkoornen naar de hemel zouden gaan, en het merendeel der mensheid in een altoos brandende hel door God zou worden geworpen, waar ze zouden tongkauwen tot in alle eeuwigheid. Zij antwoorden mij dat ze mij helemaal geloofden, en de EO-uitzending een diepe indruk op hen had gemaakt. Zij vonden de berichten over mij in het Reformatorisch Dagblad beschamend en ver beneden peil. Zij zeiden zelf uit de Gereformeerde Gemeenten en Hervormde kerken te komen, maar dat ze zich door hun ouders, predikanten en schoolmeesters bedrogen voelden. Zij vonden dat ik de waarheid sprak en heel overtuigend overkwam. Zij vroegen of ik veel meer over de eindtijd kon vertellen, waarop ik hen verwees naar onze website www.pentahof.nl Zij vertrokken en zouden direct vanavond nog op de website gaan kijken. Zij boden mij hulp aan om de straat van onze inrit te helpen herstellen, die sterk verzakt was vanwege de 150 tons kraanwagen van Van de Brink, om de boot op z'n plaats te takelen. Zij hebben hun namen wel gezegd, maar die zijn me even ontgaan. Ze beloofden zeker nog terug te zullen komen!

P.F.v.d.Meer Sr.

In het RD 20-12-2012 stond op de voorpagina het redactionele Commentaar:

"Hoe ziek kan een samenleving worden?" Waarbij de één z'n dood, de ander z'n brood is.

Beste redactie, u slaat de spijker op z'n kop! Onze samenleving zal steeds zieker worden wanneer u eraan meehelpt en meent om via uw krant de grootste onjuistheden over andersdenkenden ongestraft te kunnen publiceren. Iedereen is dan voor de grijpgrage sensatiebeluste nieuwsmidia een gretige prooi. Elke burger is alzo vogelvrij, overgeleverd aan de vrije pers die hen kan kielhalen en radbraken. Wanneer u als RD-redactie eraan meewerkt om uw eigen leden-lezers (wij zijn abonnee op Terdege, en lezen het RD-samen met onze buurvrouw) te doodverven wanneer u daartoe de kans schoon ziet, hebt u uw eigen vonnis geveld en antwoordt gegeven op de vraagstelling van uw commentaar: "Hoe ziek kan een samenleving worden?"

De aanleiding tot het publiceren van het nieuws over mij komt af van de tv-uitzending van de EO, waarin op sensationele wijze werd aangekondigd dat ik gezegd zou hebben dat de wereld op 21-12-2012 zou vergaan. Uit de uitzending zelf blijkt niet uit mijn woorden dat dit op waarheid berust. Zonder hoor of wederhoor heeft het RD de woorden van de EO-presentator voor waar aangenomen, wat kennelijk koren op haar publiciteitsmolen was. Had de EO hiermee het RD een stok in handen gegeven om mij ermee te kunnen slaan? Dat lijkt wel zo. Echter, bij nader inzien bleek de slagvaardigheid van het RD zeer onvakkundig en ver beneden maats. Het RD had beter kunnen weten. Ik heb ongeveer 10 dagen vóór de EO uitzending naar de hoofdredactie van het RD een mail verzonden, waarin ik ons Arkadia-project aankondigde. Het RD is hierop niet ingegaan, maar publiceerde geheel buiten mij om wél op 14-12-2012 een bericht over mij, waarboven met grote letters stond: "Van der Meer uit Kootwijkerbroek is klaar voor catastrofe"

Hierop heb ik twee emails verzonden aan de heer Kranendonk, zie hierboven aan het begin afgedrukt, waarop ik geen persoonlijk antwoord mocht ontvangen. Van een andere medewerker van het RD, die dit lastige 'varkentje' even moest zien te wassen, ontving ik het aanbod om de onjuistheden in het RD-verslag te ontcrachten. In mijn reactie en verantwoording werd echter door het RD het mes gezet (ingekort), waardoor het RD met wat minder schaamte uit het slagveld kon treden. Ik heb een aantal ontkenningen in mijn verantwoording genoemd, maar dat is zeer gemakkelijk te doen wanneer men ertegenover niet de werkelijk stelt met bewijsvoering. Men dient altijd de juistheid van een ontkenning te staven met bewijsvoering, en juist dat werd mij niet gegund. Het RD heeft zelfs in mijn verantwoording niet de letterlijke tekst over kunnen nemen. Ik had geschreven, zoals u in bovenstaand bericht kunt lezen, dat de boot ons dat niet had gekost, en niet zoals het RD ervan maakte dat de boot ons niets had gekost. Hiermee kan iedereen mij alsnog voor een fantast aanzien, want iedereen begrijpt wel dat deze boot niet gratis uit de lucht is komen vallen. Het lijkt erop dat de RD-redactie lijdt aan dyslexie, en nodig aan vervanging toe is. Welke nieuwsgaarder geeft vandaag de dag nog objectieve berichten door? Kijk eens naar de propaganda van oorlogvoerende naties.

Waarom moest het RD zonodig mijn doopceel vermelden in het eerste artikel? Stel dat ik vroeger ooit iets misdaan zou hebben, is dan de rest van al mijn studies, arbeid en inzet plotseling waardeloos? Moest de vermelding van een CIDI-aanklacht, de foutieve holocaust-veroordeling en van het KNP een vete als bijdrage dienen om toch vooral geen enkele waarde te hechten aan wat ik publiceer, en voor de calamiteiten die zich aandienen volgens de profetieën van de Bijbel? Welke mentaliteit en geesteshouding spreekt hieruit?

Laten wij gezamenlijk de Bijbel lezen, met name de profeten, die spreken over de Dag van Jahweh, die aanstaande is. Deze dag zal gepaard gaan met wereldwijde catastrofes. Lees eens Jesaja 1:16 - 20, en u ziet voor ogen wat er zich vandaag de dag afspeelt. Lees ook Jesaja 2:6 - 20, en lees van hoofdstuk 1 tot 5, om te zien dat wij in de eindtijd leven en voorbereidingen treffen niet meer dan zeer noodzakelijk is. Preventie is toch niet verboden? Of heeft het RD geen brandblussers hangen? Rijdt de redactie van het RD in auto's zonder veiligheidsgordels en zonder airbags, en zonder veiligheidsglas? Dat is pure preventie! En als er dan iemand een boot heeft ter preventie voor een mogelijke vloed moet dat dan eventjes goed bespottelijk worden gemaakt? Weet u wanneer de mensen in de tijd van Noach gingen geloven dat Noach het bij het juiste eind had? Dat was toen het water met bakken uit de hemel op hen viel en de deur van de ark gesloten was!

Op onderstaande website kunt u de tv-uitzending zien van de Belgische zender VTM, waaruit weer blijkt dat de onjuiste EO- gegevens ongecontroleerd werden overgenomen, nl. waar het de aankoop van de boot betreft. Overigens heeft VTM het heel professioneel gedaan.

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/12_december/20/opmerkelijk/Nederland_er_klaar_voor_einde_der_tijden.xml

[De gehele uitzending van VTM komt binnenkort nog op Internet te staan](#)



Vandaag de dag zien we duidelijk het werk van de onrechtvaardigen, die soms over lijken gaan. Wijzelf ondervonden een stuk onrechtvaardigheid nadat de EO-tv-ploeg opnamen had gemaakt over het Arkadia-overlevings project. Men heeft bij ons ongeveer drie uur lang opnamen gemaakt. Er is door mij en Pieter antwoord gegeven op de gestelde vragen. Van de drie uur opnamen maakte men in hun studio een korte rapportage. Allemaal goed. Alleen de wijze waarop het werd gepresenteerd roept vraagtekens op. Hierop schreef ik onderstaand commentaar naar de EO.

Open Brief 14 - 12 -2012 Kootwijkerbroek
gericht aan de Evangelische Omroep

Beste mensen van de EO,

Via Uitzending Gemist heb ik de opnamen over ons Arcadia-project gezien. Mooie en duidelijke beelden die voor zichzelf spreken over mogelijk te verwachten drama's of wereldcatastrofen. Ik besef heel goed dat het uitermate moeilijk is voor verslaggevers om een zo getrouw mogelijke weergave te geven van een gebeurtenis of drama, en zeker van iemands visie op te verwachten komende gebeurtenissen. Door aan zulke te verwachten drama's een wat populaire saus toe te voegen is het gevaar groot dat het voor alle partijen een onsmakelijke brei wordt. Dat kan zelfs een levenslange bittere nasmaak geven. Ik wil u dan ook als EO in alle oprechtheid wijzen op enkele grote onjuistheden in uw uitzending. De les hieruit die wij allen dienen te nemen is, een drama nooit te dramatiseren, maar de werkelijkheid te laten zoals die is. Dus niets daaraan te vervormen, ter voorkoming dat via een uitzending kwaad tot erger kan ontstaan. Door U werd namelijk de uitzending aangekondigd dat Kootwijkerbroek zich voorbereid op de zondvloed, die op 21-12-2012 zou komen. Ik zou gezegd hebben dat de wereld op vrijdag 21 december aanstaande zou vergaan. En wij zouden in de ban zijn van deze ondergang der wereld. Door deze aankondiging doet u afbreuk aan alle betrokken partijen, gezien de onjuistheden. Ik weet voor 100% zeker dat ik nog nooit in mijn

leven gezegd, en ook niet in alle 670 brochures en enkele boeken die ik geschreven heb (zie onze website: www.pentahof.nl) dat de wereld op 21-12-2012 zal vergaan. Door deze uitspraken aan mij toe te schrijven maakt u zich als EO ongeloofwaardig, aangezien in de uitzending duidelijk blijkt dat ik niet uitga van een dergelijke zekere datering. U geeft van mij in werkelijkheid een 'vals getuigenis', wat in de Wet van Jahweh verboden is. Een dergelijke toedichting van feiten kan voor mij een levenslange nasleep hebben. Stel dat er op 21-12-2012 niets gebeurt, dan heeft de mensheid het recht om mij als een valse profeet te stigmatiseren, en dien ik mij diep te schamen. Wanneer er echter wél op die dag een ramp plaatsheeft, mag ik van geluk spreken, en zouden de mensen wij ten onrechte kunnen vereren als een profeet. Verder kan de impact van zulk een stellige aankondiging via een TV-uitzending mensen ertoe aanzetten zich van het leven te beroven. Wanneer er niets gebeurt op die datum kunnen familieleden van slachtoffers mij aansprakelijk stellen!

Verder zal ik geen commentaar geven, maar verzoek u wel dringend in de enkele dagen die ons resten om vóór 21-12-2012 mij slechts enkele minuten de mogelijkheid te geven een zelfgetuigenis in alle oprechtheid aan de kijkers van uw programma's te verstrekken om de onjuistheden te vereffenen. Ik heb u drie uren de tijd gegeven de opnamen voor deze uitzending te maken, en acht het niet meer dan billijk dat u mij een laatste mogelijkheid gunt het imago van de EO te beschermen en bij deze u terug te fluiten en in de gezette maat te lopen, opdat wij ons tezamen in een behouden vaart mogen verheugen wanneer calamiteiten zich onverwacht aandienen, en de dag van Jahweh de mensheid zal verrassen. .

de uwe, Pieter van der Meer senior

Het antwoord dat ik ontving ziet er als volgt uit:

Beste Pieter,

Bedankt voor je reactie. Natuurlijk krijgt u een dvd thuis gestuurd. Dat zal wel begin 2013 worden is dat goed? Jammer dat de aankondiging van de reportage u niet beviel. Was de reportage zelf wel naar uw tevredenheid?

Groet, Jos de Jager

Reacties van derden:

Op de volgende website kunt u reacties lezen:

<http://www.klokkenluideronline.net/artikel/20982/eo-en-refdag-verdraaien-uitspraken-21-12#more-20982>

http://www.barneveldsekrant.nl//lokaal/kootwijkerbroeker_klaar_voor_einde_van_de_wereld_31237491.html

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3653:wat-gebeurt-er-21-december-in-kootwijkerbroek-video&catid=9:binnenland&Itemid=22

<http://the-embassadorion.blogspot.nl/>

(Aan leerlingen van de Christelijke Hogeschool te Ede)

Beste Hanneke en Jesse,

Bedankt voor jullie belangstelling.

Eerst een antwoord op jullie vraag, hoe ik 21 december ga invullen.

Ik hoop dat ik de 21e december mag beleven, want ik ben net als jullie een sterfelijk mens, die leeft in het nu, en niet weet wat er over 1 minuut kan plaatsvinden. Wel weet ik dat mijn leven veilig is in Gods hand en dat elke stap die ik zet, en elke gedachte die ik denk, en elke haar van mijn hoofd geteld is, en er zonder de Wil van God geen enkel ding geschiedt. Wanneer er geen enkele aanwijzing is dat er op de 21e een calamiteit of catastrofe zal plaatsvinden, ben ik gewoon aan het werk. Wanneer God

van mij verlangt dat ik vandaag nog een boom plant, en dat morgen de Dag van JHWH er zou zijn, dan plant ik die boom. Ik geloof niet in het vergaan van de aarde, maar in het overgaan van een huidig vraatzuchtig rupsentijdperk naar een volslagen nieuw vlindertijdperk. Die overgang gaat niet geruisloos, want zoals een rups zich in een cocon wikkelt en een tijdelijks doodsslaap gaat ondernemen, alvorens zich te regenereren, zo zullen wij als aarde en haar bewoners door tijdelijke barensweeën gaan, zoals heel duidelijk in de Bijbel vermeld staat. Hoe wij vanuit ons menszijn denken te overleven hangt af van wat wij in ons hart waarin een klein maar heel voornaam geheugen zit dat ons niet bedriegt, dienen te handelen, ons dienen voor te bereiden. De één zal van God de opdracht krijgen een ark te bouwen, zoals Noach. De ander ontvangt de gave van dromen uit te kunnen leggen, zoals Jozef, die door God vooruit werd gezonden door een bizarre lijdensweg, om daarna tot onderkoning verhoogd te worden, en daarmee zijn ouderlijk huis, de geboorte van het volk Israel, te laten overleven. Zo kregen wij in ons hart om niet alleen een reddingssloep gereed te maken voor een eventuele vloedgolf die ons land dat voor de helft onder de zeespiegel ligt en dijken heeft die niet bestand zijn tegen een vloedgolf van enkele meters, maar wij hebben voorbereidingen getroffen voor meerdere mogelijke calamiteiten. Wij hopen dat er helemaal niets zal gebeuren, maar weten uit de geschiedenis dat er wel degelijk grote rampen hebben plaatsgevonden, en dat er recent nog tsunami's waren waarbij vele duizenden het leven lieten. Jullie kunnen op mijn website

www.pentahof.nl

onder het kopje Laatst Toegevoegd er meer over lezen, met name brochure 667 Het Arcadiaproject. Ik hoop jullie vraag voldoende te hebben toegelicht.

Bijgaand nog enkele verwijzingen naar websites en krantenartikelen en mijn reacties erop

Is het een goed idee dat ik voor jullie als studenten een videopresentatie zal geven?

Met vr. groeten

Pieter van der Meer Sr

[De Barneveldse Krant 22-12-2012](#)



Kootwijkerbroeker
tuin liggen

22-12-2012 08:00

5 reacties

laat reddingsboot in

KOOTWIJKERBROEK - 'Het einde van een tijdperk in combinatie met grote rampen', mag dan niet hebben plaatsgevonden op vrijdag 21 december, de familie Van der Meer uit Kootwijkerbroek blijft de mensheid daarvoor waarschuwen. En de zeewaardige reddingsboot, afkomstig van een Schots booreiland en met plek voor vijftig personen, blijft in de achtertuin van hun woning aan de Harskamperweg liggen.

Pieter van der Meer, die afgelopen weken volop de landelijke publiciteit haalde, is teleurgesteld in een aantal kranten en tv-programma's die alleen inzoomden op 21 december, omdat dan de Maya-kalender afloopt. Van der Meer heeft die datum naar eigen zeggen wel genoemd, maar als één van de opties van „het einde van een tijdperk”.

De Kootwijkerbroeker wil na de mediahousse tijdelijk geen commentaar meer geven. Op zijn website www.pentahof.nl meldde hij donderdagavond overigens al dat de wereld niet zou vergaan op 21 december 2012. „We gaan alleen over in een nieuw tijdperk, een nieuwe cyclus neemt zijn aanvang. Of dat nu morgen, volgende week of over twee jaar gebeurt, zorg dat u voorbereid bent op deze overgang, die gepaard kan gaan met aardbevingen, tsunami's en dergelijke”, aldus Van der Meer. Eerder zei hij in deze krant dat mensen hun ogen moeten openen voor „wat zich momenteel in de kosmos en op aarde afspeelt.”

Eric Roest: Barneveldse Krant 22-12-2012:

pagina 3: Zevensprong:

Als u dit leest, is de wereld niet vergaan. Makkelijk om dit te schrijven, want als de wereld niet meer bestaat, krijgt u dit stukkie ook niet meer onder ogen. De afgelopen weken was er veel aandacht voor Pieter van der Meer, die zich op allerlei mogelijke manieren heeft voorbereid op het einde der tijden. Ik zag vooral veel staaltjes van slechte journalistiek langskomen. Uiteraard werd in alle gesprekken ‘ingezoomd’ op 21-12-2012, maar onze Kootwijkerbroekse vriend heeft nooit beweerd dat de wereld op die datum ten onder zou gaan. Hij ziet alleen het einde van de wereld dichterbij komen. En wie kan hem daar nu ongelijk ingeven? Gelukkig is het bijna Kerst

Thoth and the Human represented by the Ape. The Ape uses the Eye of Horus (the third Eye) to look at Thoth...



The Eye of Horus is the Pineal Gland, the Seat of the Imagination in the Brain...

At that time people had to Learn a lot of information by Heart...To do this they used a Mnemonic System called a Memory Palace... The memory images were linked with visualized locations that could be found in architecture,

books, sculpture and painting, which were seen by practitioners of the Art of Memory as Externalizations of Internal Memory...Artists used the Images that were part of the Memory Palace as a reference...The Images were linked with Universal Concepts. In the time of Middle Ages and the Renaissance people knew the Meaning of every Image that was used. Geometric Structures, Paintings, Poems and Buildings were carriers of many Levels of

Meaning. Some of these levels were only known by the Inner Circle of Ancient Secret Societies...

Open brief aan de Hoofdredactie van het ErDee

In het Reformatorisch Dagblad van 22-12-2012 stond het volgende hoofdredactionele Commentaar:

Commentaar: Niets gebeurd op 21 december
22-12-2012 11:58 | Hoofdredactioneel commentaar

Vrijdag 21 december 2012 is weer opgenomen in de kronieken. Het voorspelde en door sommigen met angst verwachte eind der tijden is niet gekomen. De mensheid kan weer overgaan tot de orde van de dag. Het bewijs is geleverd: de laatste dag is niet te voorspellen. En voor velen is daarmee ook snel de volgende stap gezet: verhalen over het ophanden zijn de wereldeinde zijn altijd producten van verwarde geesten. Zo'n kosmische vernietiging van deze wereld is gewoon onzin, is dan de gedachte.

Deels hebben deze mensen gelijk. De datum van het wereldeinde valt niet te voorspellen. Maar dat is niet nieuw. Christenen weten dat al 2000 jaar. Christus heeft gezegd: Die dag en dat uur weet niemand dan alleen Mijn Vader in de hemel. Niet één berekening klopt dus.

De geschiedenis heeft inmiddels ook bewezen dat eindtijdpropheten altijd ongelijk hebben. Rond het jaar 1000, rond 1200, rond 2000 waren er mensen die zeiden te weten dat in die kroonjaren de oordeelsdag zou komen. Om nog twee andere voorbeelden te noemen: de Amerikaanse evangelicale schrijver Hal Lindsey had berekend dat het in de jaren tachtig van de vorige eeuw afgelopen zou zijn en in 1997 pleegden leden van de sekte Heaven's Gate in de VS zelfmoord omdat ze meenden op die manier na het verwachte wereldeinde in een ander leven te kunnen doorleven.

De achterliggende maanden en weken was er bij een aanzienlijke groep, ook binnen christelijke kring, de overtuiging dat het wereldeinde vrijdag zou komen. Dat meenden ze omdat op 21 december 2012 de Mayakalender was afgelopen. Er gebeurde dus niets.

Het feit dat deze mensen zich het hoofd op hol lieten brengen, tekent de angst die er diep in de mens zit dat er een moment komt waarop het eigen leven en het bestaan op aarde voorbij zijn. Zelfs mensen die bij hoog en bij laag beweren dat ze niet in het bovennatuurlijke of in een God geloven, zijn met die angst bezet.

Alleen al om die reden is spotten met een wereldeinde, zoals dat in de media de achterliggende dagen veelvuldig gebeurde, misplaatst. Datzelfde kan worden gezegd van de snel getrokken conclusie: er komt geen wereldeinde. Vaststaat dat er een laatste dag komt. Daarover is de Bijbel duidelijk.

Tegelijk dragen christenen wel schuld aan die spotternij van seculieren als ze zelf meedoen aan allerlei concrete voorspellingen. Zij zouden beter moeten weten. Dat moment kan immers geen mens voorspellen of berekenen, leert de Bijbel.

Blijft natuurlijk dat we met elkaar leven naar het einde; persoonlijk en als mensheid. Daar willen mensen veelal liever niet aan worden herinnerd. De Bijbel roept ons enerzijds op te letten op de tekenen van de tijd: rampen, onheil, ziekten, de intensivering van de goddeloosheid. Ze zijn niet bedoeld om het einde te berekenen, wel om ermee te rekenen.

Anderzijds doorbreekt het Evangelie de angst en onzekerheid. Er komt een dag waarop deze wereld, die vol is van ellende en verdriet, voorbijgaat. Alle dingen worden dan nieuw.

Een christen kan daar naar verlangen en naar uitzien.

Mijn commentaar

Jammer dit te lezen, want er is Goddank zéér veel gebeurd, zowel negatief als positief!

Ik zal eerst de positieve feiten melden, aangezien het positieve ten alle tijde zal overwinnen, want als het negatieve zou overwinnen, zou er nooit een nieuwe hemel en aarde komen.

Er heeft in de kosmos -onttrokken aan ons oog- een zéér unieke astronomische gebeurtenis plaatsgevonden, kortweg genoemd de kruisiging van de aarde op de Melkweg, het Galactische kruis. Dat gebeurt slechts éénmaal in de 25.920 jaar! Dus het hart van de aarde, én het hart van de zon, én het hart van de Melkweg stonden op 21-12-2012 8 minuten lang om 11:11

universele tijd (onze tijd 12:11) in één lijn! Lees hierover meer op mijn website

www.pentahof.nl

bij Laatste Toegevoegd, brochure 669 het Galactische Kruis, met een verwijzing naar het goed gedocumenteerde boek van Jan Wicherink over deze materie. De oude natuurreligies zagen in een dergelijke gebeurtenis of in een eclips een soort astronomische bevruchting, waarbij nieuwe energie naar de aarde en de mensheid werd toegevoerd.

Verder zijn er hartverwarmende blijken van meeleven bij ons binnen gekomen. Ook zijn er tv-uitzendingen en nieuwsberichten van diverse kranten die onze voorbereidingen op mogelijke calamiteiten serieus namen en er een zo neutraal mogelijk verslag van gaven, met name onze Barneveldse Krant, dagblad Trouw, en negen regionale kranten als Spectrum, etc.

Het RD mag dan wel melden dat er niets is gebeurd. Inderdaad, er is geen grote aardbeving of watervloed geweest, want daar zitten wij en anderen echt niet op te wachten. Er wordt echter in de Bijbel wél een zeer grote aardbeving aangekondigd, zie

Openbaring 16:18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.

En er wordt aangekondigd door de profeet Jesaja in hoofdstuk 24 dat de aarde zal waggelen als een dronken man, zie:

18 En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreeze vlieden zal, die zal in den kuil vallen; en die uit den kuil opklimt, die zal in den strik gevangen worden; want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de fondamenten der aarde zullen beven.

19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.

20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.

21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen zal over de heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den aardbodem.

22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden.

23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de HEERE der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.

Wanneer de aarde zal gaan waggelen als een dronkaard, zullen de oceanen zorgen voor enorme vloedgolven die wel een kilometer hoog kunnen worden.

Preventieve maatregelen nemen is in de Bijbel nergens verboden, behalve wanneer dat betreft om zich tegen de gevolgen van vrije sex te beschermen via de pil of andere voorbehoedsmiddelen. De Bijbel adviseert ons juist om tijdens komende calamiteiten een heel goed onderdak te zoeken, zie:

Jesaja 26:20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.

Er is gisteren op de 21e december wel niets gebeurd van deze door de profetie aangekondigde natuurrampen (oordelen), maar er is wel degelijk iets anders gebeurd. Er is een stortvloed van spot en hoon over ons gezin heengegaan. De spotters, die met het einde der wereld zoals de Bijbel dat aankondigt graag de spot drijven, namen gretig het onjuiste nieuws van de EO en

het RD, wat door andere kranten ook gretig werd overgenomen, ter hand om met ons de spot te drijven. Het RD heeft er aan bijgedragen dat er in de andere media veelvuldig de spot mee kon worden bedreven. U veroordeelt dit weliswaar in uw commentaar, maar beseft nog niet dat u uzelf hiermee terechtstelt. U hebt ook nog niet hierover het boetekleed aangetrokken. Wel hebt u mij het water aangereikt om het door u ontstoken vuur te blussen, maar zo werkt ware verootmoediging en boete niet. U schrijft terecht - en daarmee stem ik volkomen in, en daarover gaat het hele preventieve gebeuren rond onze reddingssloep- dat het vaststaat dat er een 'laatste dag' komt. U schrijft als RD-redactie: "Tegelijk dragen christenen wel schuld aan die spottendheid van seculieren als ze zelf meedoen aan allerlei concrete voorspellingen. Zij zouden beter moeten weten".

Hiermee getuigt u als RD-redactie opnieuw tegen uzelf, want u had moeten onderzoeken of de EO-uitspraken over mij wel klopten, en of het waar was dat ik mij schuldig zou hebben gemaakt aan een concrete voorspelling. U publiceerde op 14 december dat ik zou voorspeld hebben dat de wereld op 21 december zou vergaan. U had beter kunnen en moeten weten, door contact met mij op te nemen over een dergelijke zeer curieuze zaak. Ik had u ongeveer 10 dagen ervoor per mail gewezen op ons Arcadia-project. Ik heb daarentegen juist de mensheid willen wijzen op het naderende einde van het huidige vraatzuchtige rupsen-tijdperk (de dag van Jahweh, des Heeren), waarna een nieuw vlindertijdperk zal aanbreken. Ik ben het volkomen met u eens dat de Bijbel oproept dat wij dienen de letten op de tekenen der tijden. Dat kunt u toch op mijn website heel duidelijk lezen, of niet soms? Ik bereken en verbind aan deze voorafgaande tekenen niet een vastgestelde datum, nergens in al mijn geschriften. Wel roep ik op tot preventieve voorzorgsmaatregelen. Wanneer Noach niet de ark had gebouwd, hadden wij hier op aarde niet het levenslicht aanschouwd. Wanneer Jozef geen reservevoorraden had opgeslagen tijdens de zeven vette jaren, had het volk Israël niet langer bestaan. Wanneer wij geen veiligheidsriemen, airbags en veiligheidsruiten in onze auto's hadden, zouden er veel meer doden te betreuren zijn in het verkeer. Een vrouw die in blijde verwachting is van een kind, zorgt toch ook dat haar baby-uitzet compleet is voordat ze het kind baart? Ze wacht toch ook niet gelaten af tot het kind er is, om alsdan nog op zoek te gaan naar luiers of pampers?

Lees a.u.b. het krantenbericht van Eric Roest in de Barneveldse krant dd. 22-12-2012:

[pagina 3: Zevensprong:](#)

"Als u dit leest, is de wereld niet vergaan. Makkelijk om dit te schrijven, want als de wereld niet meer bestaat, krijgt u dit stukkie ook niet meer onder ogen. De afgelopen weken was er veel aandacht voor Pieter van der Meer, die zich op allerlei mogelijke manieren heeft voorbereid op het einde der tijden. Ik zag vooral veel staaltjes van slechte journalistiek langskomen. Uiteraard werd in alle gesprekken 'ingezoomd' op 21-12-2012, maar onze Kootwijkerbroekse vriend heeft nooit beweerd dat de wereld op die datum ten onder zou gaan. Hij ziet alleen het einde van de wereld dichterbij komen. En wie kan hem daar nu ongelijk ingeven? Gelukkig is het bijna Kerst"

Prof.dr. A.J.Th. Jonker schrijft in 'Op weg naar het Vaderhuis' het volgende, waarmee journalisten rekening dienen te houden:

"Het leven moet een antwoord geven op de vraag: Wat heb ik gepresteerd? Niet op die andere (vraag): Wie ben ik geweest?"

U als RD-redacteuren hebt zich toegespitst op dat laatste, door in uw verslag van 14-12-2012 te wijzen naar mijn verleden. Daarin hebt u zich bij nader inzien deerlijk vergist. U had moeten kijken naar wat ik heb gepresteerd. Dat kunt u o.a. zien op de volgende video's op Youtube. Zoek naar Pentahof, dan ziet u de video's over 'De Pentahof'. Vervolgens enkele boeken, o.a. Geloofs zekerheid, etc., en meer dan 670 brochures/lezingen.

Er is dus heel wat gebeurd vóór, op en na 21-12-2012 zoals omschreven. Hierbij de vraag wat u ermee doet? Dood laten bloeien? Of de mogelijkheid geven om een uitgebreid verslag in uw krant te plaatsen waarin openheid van zaken wordt gegeven door ons beiden?

Een stortvloed aan spot is over ons gezin heengegaan. Wij weten zeker vanuit de Bijbel dat spotters eens zullen vergaan, zie:

Psalmen 1:1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

Spreuken 1:22 Gij slechten! hoe lang zult gij de slechtheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap haten?

Spreuken 3:34 Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar den zachtmoedigen zal Hij genade geven.

Spreuken 19:29 Gerichten zijn voor de spotters bereid, en slagen voor den rug der zotten.

2 Petrus 3:3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

Judas 1:18 Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen.

In de avond en nacht van 20 op 21 december gingen er rotjes af voor onze ramen, en om half vier in de morgen kwamen er jongens spottend vragen of ze mee mochten in de boot, want ze waren zogenaamd erg bang. Er zijn honderden telefoontjes geweest, met het verzoek of ik m'n zwembroek al aan had, en of er nog plek vrij was en of ze entreekaartjes aan anderen mochten verkopen, etc. Onze oudste dochter die rapportrice is van een zorggroep in de 1e en 2e kamer, (rapporteren over wetswijzingen, etc).-, werd er op aangesproken en is op ons heel erg boos. Daar tegenover staat dat er uit Kootwijkerbroek vier jongelui 's avonds laat kwamen en de zaak serieus opnamen. Zie mijn verslag: *Jeugd Kootwijkerbroek ontwaakt*.

Tenslotte, de wereld gaat voorbij, dat wil zeggen, ze gaat over naar een nieuw tijdperk, waarin alle dingen nieuw worden. Daar zingen wij van in onze geliefde psalmen:

"En zijn God-geheiligd zaad, zal 't gezegend aardrijk erven".

Daar zie ik met mijn gezin met groot verlangen naar uit.

Pieter Frank van der Meer senior.
