

Vreemde goden.

Gezien de ontwikkelingen rond de komst van een mega moskee in Gouda, kunnen we zien hoe vreemde goden ons land, volk en cultuur verdringen en overnemen. Ook in de politiek, gemeentebesturen e.d. komen steeds meer mensen met een ander geloof, cultuur en historie. In de Bijbel mocht het volk Israel zich absoluut niet vermengen, want dat had mede tot gevolg dat er vreemde goden binnen het volk kwamen. We zien hoe de boze machten nu nog de raad van Bileam gebruiken om d.m.v vreemde volkeren ons, als nazaten van de twaalf stammen die in de verstrooiing gegaan zijn, kapot te maken. Ook de profeten hebben er tegen gewaarschuwd. Vorig jaar kwamen er ruim 180.000 immigranten ons land binnen. Hoeveel vreemde goden?

Wie zal standvastig blijven te midden van deze ontwikkeling? Waarom horen en zien we vanuit de christelijke politieke partijen zo weinig tegenstand? Waarom worden er in de christelijke kerken huwelijken gesloten met vreemden? En worden de bastaard kinderen, die uit deze huwelijken voortkomen, gedoopt? Terwijl God niet wilde dat deze bastaard kinderen in de vergadering Gods mochten komen tot zelfs hun tiende geslacht (dus nooit niet)? Waarschuw toch uw kinderen om zich niet te vermengen! Opdat wij niet op gelijke wijze zouden vallen in de strik die de vreemde vrouwen voor Salomo gespannen hadden.

P vd Meer jr.

Harskamperweg 5

3774JN Kootwijkerbroek