

Recensie van het boek: **Wat Je Niet Verteld Is. Sarah Morton**

Met veel genoegen en interesse heb ik het boek: Wat je niet verteld is, gelezen. Zéééér duidelijk en uitgebreid wordt er in gegaan op de hedendaagse problematiek rond de verwekking, geboorte en opvoeding van kinderen. Hierbij worden veel praktisch voorbeelden beschreven. De schrijfster probeert te laten zien hoe ver wij vandaag de dag van de natuur af leven en wat voor gevolgen dat heeft. Een terugkeer naar de natuur, naar harmonie, liefde en warmte in de gezinnen en in de samenleving, dat is wat de schrijfster op het oog heeft met haar boek.

Vele goede raadgevingen en richtlijnen worden er daarvoor gegeven.

Het blijkt wel uit het boek dat de schrijfster erg begaan is met het lot van kinderen. Zij kan zich heel goed inleven in datgene wat een kind meemaakt vanaf de verwekking tot de volwassen leeftijd.

Hierbij is duidelijk dat de schrijfster veel ervaring heeft met gezin en opvoedingszaken.

In dit boek worden niet alleen problemen behandeld, maar ook oplossingen gegeven en dat is zéééér leerzaam.

Een boek dat door elke aanstaande ouder gelezen zou moeten worden!!



Groeten,
Pieter v.d Meer

Bron link: www.pentahof.nl