

Aan de Redactie van Opgemerkt

14-12-2010

Mijn jongste zoon heeft onderstaand stukje opgemaakt, met het verzoek of het geplaatst kan worden bij ingezonden stukken.

Met vriendelijke groeten PF vd Meer sr.

Kerst-mis

Uit het mooie en leerzame artikel 10-12-2010 'Paus vond kerstfeest uit', blijkt duidelijk dat Jezus niet geboren kan zijn in de winter en zeker niet op 25-26 dec. Ook wordt duidelijk omschreven dat een paus besloten heeft om op 25 dec. de geboorte van Jezus te herdenken en dat die datum te maken heeft met de zonnewende: de terugkeer van de zon. Nu enkele nuchtere vragen: Waarom vieren de meeste christenen vandaag de dag een feest wat ingesteld is door een paus? Een feest wat afgeleid is van de terugkomst (geboorte) van de zon? Waar zijn we mee bezig? Pausen-verering? Zonne-verering?

Het blijkt dat het christendom enkele feesten viert die hun oorsprong hebben in Rome. Feesten die niet ingesteld zijn door God, maar door mensen, ja door een paus. Wat een afgoderij! Waarom viert men Gods ingestelde feesten niet, o.a. Bazuinfeest, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest? Zo zien we dat er heel wat mis is, o.a. met kerst-mis. De Heidelbergse Catechismus zegt ook dat wij Rome niet mogen volgen. Laten we al die roomse afgoderij loslaten en terugkeren naar Gods ingestelde feesten. Laten we ons bekeren, nu het nog kan!
PF vd Meer jr, Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek