

Scheidingen

De SGP heeft een actie gestart voor trouw in de huwelijken. Hopelijk gaat men ook onderzoek doen naar de oorzaak van de ontrouw. Want 50% van de huwelijken in Amerika eindigen in een scheiding, waardoor duizenden kinderen opgroeien met één ouder of door verschillende ouders. In Nederland eindigt één derde van de huwelijken in een scheiding en de aantallen stijgen nog steeds. Deze scheidingen vinden overal plaats, ook in christelijke kringen. Is onze weg tot het verkrijgen van een huwelijk, wel de juiste weg? Er moet ergens iets niet goed zijn. Scheidingen kunnen nooit Gods bedoeling zijn. Zijn zaken als verkering en verloving wel Gods wil? In de Bijbel komen deze zaken niet voor. Mankeert er iets aan het huwelijksformulier? Indien God mensen samenvoegt, hoe kan er dan ooit een scheiding optreden? Het is de hoogste tijd dat christelijk Nederland het mes diep in de levenswond der mensheid zet om een einde te maken aan deze ellende. Het is tijd dat men de oog en oorkleppen afzet en niet maar doorgaat op de ingeslagen weg. Het is diep beschamend dat men zo weinig onderzoek doet. Doorgaan op de huidige manier zal geen verbetering brengen en is dus geen optie.

PF v.d Meer jr.
Harskamperweg 5
3774JN Kootwijkerbroek