

# Joan en Mary Henschel

Al de boekwerken van Joan en Mary Henschel die wij in ons bezit hebben op een rijtje gezet.

Door P.F.v.d.Meer jr

[Pietermeer555@gmail.com](mailto:Pietermeer555@gmail.com)

[www.pentahof.nl](http://www.pentahof.nl)

Dit is uitgave no. 1339 van stichting vd Meer-Pentagram / het Lage Landen Leerhuis  
Datum 26-11-2023

In deze brochure zetten wij de boekwerken van Joan en Mary Henschel op een rijtje. Deze boeken zijn zeer lezenswaardig en actueel voor de tijd waarin wij leven. De boeken die Joan en Mary Henschel geschreven hebben dateren van 1953 tot 1972. Wanneer Joan en Mary Henschel geboren en gestorven zijn is ons niet bekend. In 1932 richtten zij een stichting op met de naam WERELD DIENST met het doel denkende mensen vertrouwd te maken met het feit, dat alle verwarring, onbegrip en chaos op de wereld zijn ontstaan uit het verwaarlozen door de mensen van de ongeschreven wetten van natuur en boven-natuur, waarop de Orde in het universum berust.

Er zijn nog boeken tweedehands verkrijgbaar, maar ze worden zeldzaam. De dunnere boeken hebben wij overgetypt en zijn gratis leesbaar via onze website Pentahof.nl en kijkt u dan bij boeken. Joan en Mary Henschel hebben twee dikke boeken geschreven welke wij (nog) niet overgetypt hebben.

In de boeken die Joan en Mary Henschel geschreven hebben komen de volgende onderwerpen aan bod: esoterie, spiritualiteit, levenswetten, wetmatigheden, cyclen, wereldbeeld, cultuur, mysteriën, universum, getallen, ritme, aarde, muziek, huwelijk, seksualiteit wiskunde, astrologie, psychologie, mensheid, mysterie-scholen, goden, evolutie, theosofie, religie, wedergeboorte, graal, religie, christendom, Essenen, mystiek, reïncarnatie, Germanen, Kelten, Orfische mysteriën, Griekenland, filosofie, Jezus, mythen, legenden, de jeugd, degeneratie en regeneratie, enz.

Hieronder volgt een lijst met de boeken die Jaon en Mary Henschel hebben geschreven. Van de twee dikke boeken wordt het voorwoord weergegeven.

## VAN CHAOS TOT HARMONIE

Proeve tot schepping van een nieuwe wereld- en levensbeschouwing gebaseerd op de wet van Cosmische harmonie.

Dit boek is uitgegeven in 1954 door A.J.G. Strengholt's Amsterdam.  
534 bladzijden

Voorwoord:

Legio is het aantal boeken en geschriften, waarin op het geestelijk en zedelijk verval onzer dagen wordt gewezen. De grond-oorzaak echter: waardoor het cultuur-verval is ontstaan, wordt daarin helaas niet aangeroerd. In plaats van het kwaad bij de wortel bloot te leggen, beperkt men zich veelal tot het bestrijden van bepaalde misstanden. Vandaar dat er zo weinig verbetering valt te bespeuren.

Dit boek geoogt intelligente mensen te doordringen van de noodzaak, de toestanden waarin en de omstandigheden waaronder wij leven, uit een totaal andere gezichtshoek te leren beschouwen door de dingen op de wereld niet uitsluitend van een "persoonlijk", doch meer van een "universeel" standpunt te leren zien. Hierdoor zal blijken, dat wijsgeren als Pythagoras en Plato op de immateriële krachten, welke alle dingen op de wereld hun gestalte geven en derzelve ontwikkelingsgang beïnvloeden, nog niet zo'n slechte kijk hadden als voorheen vaak werd beweerd. Integendeel, zij blijken met deze imponderabilia dusdanig vertrouwd te zijn geweest, als in onze dagen aan het atoom-onderzoek is voorbehouden te bewijzen.

Het is aan weinig twijfel onderhevig of ons wereldbeeld zal, steeds duidelijker, blijken niet langer te beantwoorden aan de behoeften van een mensheid, die op het punt staat het nieuwe atoom-tijdperk binnen te treden. De kern-physisca voert ons, om zo te zeggen, een wereld van totaal nieuwe mogelijkheden binnen; een wereld, die meer en meer zal blijken te worden beheerst door immateriële werkingen, die van Ruimtelijke (cosmische) oorsprong zijn. Naarmate de wetenschap op dit punt vordert, zal blijken, dat onze vooruitgang op geestelijk en zedelijk gebied met de

technische vooruitgang geen gelijke tred heeft gehouden; dat wij dreigen slaven van de materiële vooruitgang te worden omdat onze kennis aangaande wetten van de geest te kort schiet. In navolging van voornoemde wijsgeren zal het inzicht veld moeten winnen, dat "leven" van geestelijke oorsprong is; dat het leven op aarde onverbreekelijk is verbonden met het grote cosmische Al-leven, waaruit volgt, dat de wetten, die in de Cosmos de planeten in haar banen houden, mede op aarde toepassing moeten vinden om geordende toestanden mogelijk te maken. Naarmate het wetenschappelijk denken voortschrijdt zal niet langer ontkend kunnen worden, dat de mensheid het stadium in haar ontwikkeling heeft bereikt, waarop zij in staat geacht mag worden – door toepassing dier cosmische wetten – al haar zaken zodanig te ordenen, dat uit de huidige chaos op elk gebied de harmonie kan worden voortgebracht.

In dit boek wordt uiteengezet hoe vroegere culturen, o.a. die der Chinezen, Egyptenaren, Inca's en Grieken, werden gesticht en geleid door wijsgeren, die – in de kennis dier wetten ingewijd, - in staat waren alle menselijke betrekkingen en maatschappelijke verhoudingen te ordenen overeenkomstig de goddelijke Scheppingswet of Wet van Cosmische Harmonie.

Alle mystiek, symboliek, kabbalistiek, getallenleer, astrologie, muzikleer en wiskunde had deze grote Wet als uitgangspunt, en wie het hoe en waarom der dingen wenst te leren verstaan naar hun geestelijke en materiële aspecten, zal kennis willen nemen van de inhoud van dit werk.

De tekst wordt verduidelijkt door een groot aantal tekeningen en modellen; hij zal u het inzicht schenken, dat – om harmonie op de wereld voort te brengen – niet mag worden verzuimd die maatregelen te treffen, welke beogen de mens zelf te verbeteren naar geest, ziel en lichaam. Immers, de mens is de maat aller aardse dingen; hij is een micro-cosmos en aan dezelfde wetten onderworpen als de Macro-cosmos. Om in harmonie met de Macro-cosmos te leven behoort ons leven te worden geordend naar zijn wetten. M.a.w. de Wet van Cosmische Harmonie, die

in dit werk wordt verklaard, zal in ons particuliere leven zo goed als in de menselijke samenleving toepassing moeten vinden om ten slotte alle wantoestanden uit te bannen en de grondslag te leggen voor nieuwe en hogere cultuurwaarden, waaraan onze tijd zulk een dringende behoefte heeft.

## **HET MYSTERIE DER GODDELIJKE GEBOORTE**

Tweede deel

Dit boekwerk is uitgegeven in augustus 1949 en bevat 62 bladzijden.  
U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Het%20mysterie%20der%20Goddelijke%20geboorte2.pdf>

## **DE KOMENDE GOUDEN EEUW**

Dit boekwerk is uitgegeven in het najaar van 1957 en bevat 67 bladzijden.  
U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Het%20mysterie%20der%20Goddelijke%20geboorte2.pdf>

## **DE HEMEL WINT HET VAN DE AARDE**

Dit boekwerk is uitgegeven rond kerstmis 1953 en bevat 46 bladzijden.  
U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/De%20hemel%20wint%20het%20van%20de%20aarde.pdf>

## **DE WEDERKOMST DER GODEN**

Dit boekwerk is uitgegeven in september 1956 en bevat 94 bladzijden.  
U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/De%20wederkomst%20der%20Goden.pdf>

## **DE JEUGD EN HET SEXUELE PROBLEEM**

Dit boekwerk is uitgegeven in januari 1955 en bevat 78 bladzijden.  
U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/De%20jeugd%20en%20het%20seksuele%20probleem.pdf>

## **WAT ONS ONTBREEKT**

Het is onbekend wanneer dit boekwerk is uitgegeven. Het bevat 102 bladzijden.

U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Wat%20ons%20ontbreekt.pdf>

## **HET ENE NODIGE!**

Dit boekwerk is uitgegeven in september 1956 en bevat 27 bladzijden.

U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Het%20ene%20nodige%20J%20en%20M%20Henschel.pdf>

## **WAT MOGEN WIJ VAN DE TOEKOMST VERWACHTEN?**

Dit boekwerk is uitgegeven rond kerstmis 1961 en bevat 79 bladzijden. U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Wat%20mogen%20wij%20van%20de%20toekomst.pdf>

## **HOE VIND IK DE JUISTE LEVENSPARTNER?**

Dit boekwerk is uitgegeven in 1972 en bevat 228 bladzijden. Dit boekwerk is nog niet door ons overgetypt.

## **WAAR GAAT HET OM VOOR DE TOEKOMST?**

Dit boekwerk is uitgegeven rond kerstmis 1960 en bevat 30 bladzijden. U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Waargaathetomvoordetoekomst.pdf>

## GODEN EN MENSEN

Dit boekwerk is uitgegeven in 1957 en bevat 92 bladzijden.  
U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Goden%20en%20mensen.pdf>

## HET SPOOK VAN DE OVERBEVOLKING

Dit boekwerk is uitgegeven in september 1964 en bevat 100 bladzijden.  
U kunt dit boekwerk lezen via de volgende link:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Het%20spook%20van%20de%20overbevolking.pdf>

## WEDERGEBOORTE DER MENSHEID

Dit boekwerk is uitgegeven in 1959 en bevat 232 bladzijden. Dit boek is niet in zijn geheel overgetypt. De nabeschouwing kunt u lezen via onderstaande link. Het voorwoord vind u hieronder weergegeven.

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Wedergeboorte%20der%20Mensheid.pdf>

Voorwoord:

*De mens faalt, zolang hij niet kosmisch handelt.*

Dat de wereld periodiek wordt opgeschrikt door schokkende gebeurtenissen, ervaren alle mensen. Weinigen echter vermoeden dat dit een gevolg is van het feit, dat een bepaalde periode in de menselijke evolutie werd afgesloten, en een nieuw kosmisch tijdperk inging, de z.g. atoom-era. Dit dwingt intelligente mensen zich af te vragen of de hangende problemen in de naaste toekomst opgelost zullen worden door wijsheid, begrip en wederzijds overleg, dan wel of het atoom-geweld een eind zal moeten maken aan alles wat vorige generaties in moeizame arbeid tot stand brachten. Om deze problemen, zowel die van persoonlijke aard, als die welke verband houden met ons huwelijks-, gezins- en maatschappelijk leven, afdoende op te lossen, is het noodzakelijk een totale verandering te brengen in ons denk- en gevoelsleven. Willen wij meer bewust en verantwoord leren handelen, dan zal er rekening mee gehouden dienen te worden, dat:

A. Alle ontwikkeling op aarde zich voltrekt volgens een universeel schema en overeenkomstig strikte wetten, waarop alle orde in het universum berust. Dit zijn de z.g. ongeschreven wetten der natuur of van de moraal.

B. Aan deze wetten is het leven van individu en gemeenschap

onderworpen, waaruit volgt dat ieder mens als eerste plicht deze wetten moet leren kennen en eerbiedigen. C. Want worden deze wetten op alle gebieden des levens toegepast, dan zal het natuurlijk evenwicht overal worden gehandhaafd. Worden ze daarentegen uit onwetendheid overtreden, dan verstoren wij de orde der natuur, waarvan disharmonie het gevolg is, die overgaat tot chaos en eindigt in ondergang.

De huidige chaos hangt ten nauwste samen met onze onwetendheid aangaande de wetten (van natuur en bovennatuur), welke in de kosmos werkzaam zijn. Deze chaos kunnen wij herscheppen tot harmonie door de ongeschreven wetten der moraal te eerbiedigen, en alle menselijke betrekkingen en maatschappelijke verhoudingen dienovereenkomstig te ordenen. Door zich te verdiepen in het Goddelijke, dat hoogste Orde is, kan de mens, als het met rede begaafde schepsel, zich de kennis dier wetten eigen maken en zodoende medewerken aan het herstellen van de orde op aarde.

Dat er zo weinig inzicht is, en men niet begrijpt dat ons persoonlijk en maatschappelijk leven aan wetmatigheid is onderworpen, moet worden toegeschreven aan onvoldoende voorlichting op geestelijk gebied. Weliswaar worden het volk allerlei godsdienstige, ethische en humanitaire begrippen bijgebracht, doch één blik op onze maatschappij is voldoende om te bewijzen, dat juist die zedelijke grondslagen ontbreken, welke onontbeerlijk zijn om een mens-waardige samenleving tot stand te brengen. Dit moet worden toegeschreven aan het feit, dat de top-figures op godsdienstig-, maatschappelijk- en cultureel gebied de ware kennis des levens missen omdat zij van de bestaande kosmische Orde te weinig afweten, hetgeen op zijn beurt weer samenhangt met het ontbreken van inrichtingen, waar men in de kennis van het Levensmysterie kan worden onderwezen.

Weliswaar worden op onze universiteiten de geschriften bestudeerd, welke uit de oudheid werden overgeleverd, doch er wordt onvoldoende rekening mee gehouden, dat de meeste hiervan door vertaling en bewerking aan zuiverheid sterk hebben ingeboet. Bovendien worden ze over het algemeen te letterlijk genomen en verliest men te zeer uit het

oog dat oude handschriften minder werden geschreven om een chronologie van vroegere gebeurtenissen te geven, doch meer beoogden om onder gebruikmaking van feiten uit het verleden, in de gesluierde taal der mystiek de kosmische ontwikkelingsgang van mens en mensheid te beschrijven. Vandaar dat bij de verklaring van hun inhoud meer nadruk gelegd dient te worden op psychologische dan op zakelijke factoren, hetgeen ze overigens minder toegankelijk maakt voor rationalisten, te meer waar antieke verhalen doorgaans spotten met onze opvattingen over logica.

Omdat onze tijd alles “verstandelijk” wil verklaren, heeft het geestelijk leven aan innerlijke betekenis ingeboet, waardoor het voor ons zieleleven waardeloos is geworden. De religie, wier taak het oorspronkelijk was de aardse mens met het hemelse te verbinden, is tot een godsdienst van uiterlijke vormen en plichtplegingen geworden, zodat de moderne mens, ondanks alle z.g. vorderingen van de wetenschap, niet meer in staat is zijn levenscheepje zelfstandig te besturen. Omdat het verstand op de troon werd geplaatst, geloven wij in een cultuur-tijd te leven, waar in werkelijkheid de chaos ons op elk gebied tegen grijnst. In plaats van zelfstandig over de diepste levensvragen na te denken, laten wij ons via pers, radio, film en televisie een wereldbeeld en levensbeschouwing opdringen, waaraan iedere waarachtige levenswaarde ontbreekt. De onontwikkelde massa slikt halve waarheden, die erger en schadelijker zijn dan aperte leugens, en gaat vervolgens over tot de orde van de dag. Zij plukt de kleine geneugten des levens (jaarlijks enige weken vakantie; wat opwinding bij voetbal- en andere wedstrijden) en zoekt vergetelheid bij alcohol, tabak en sexuele excessen, die haar een hemel voortoveren, waaruit ze in een hel ontwaakt. Met z'n allen houden wij een toestand van barbarij in stand, en een strijd op gang van allen tegen allen, welke onherroepelijk zal eindigen met de ondergang van miljoenen. Want de grondslagen van onze maatschappij zijn door en door verrot.

Weliswaar wordt ons van alle kanten gesuggereerd, als zouden wij een tijdperk van nooit eerder gekende bloei en vooruitgang beleven, doch dit is meer schijn dan wezen. Zeker, een sterk voortgeschreden techniek heeft zaken mogelijk gemaakt, waarvan onze voorouders nauwelijks dorsten dromen, maar ... tenzij er met man en macht wordt gearbeid aan

de verbetering van onze ethiek dreigt het gevaar, dat onze vermeende vooruitgang tot ons aller ondergang zal leiden (atoombommen, raketten etc. etc.) Bij de technische vorderingen vergeleken, is de mens moreel en cultureel gezien, minstens een eeuw achtergebleven, zodat eerst de achterstand op geestelijk en zedelijk gebied ingehaald behoort te worden, alvorens er van wereldvrede, harmonie en welvaart sprake zal kunnen zijn.

Bij het ingaan van de atoom-era is het noodzakelijk de mensen 'kosmisch' inzicht bij te brengen en hen voor het leven op te voeden. Helaas zijn de huidige onderwijsinstellingen hierop niet berekend. De leraren zijn 'onmondige' goden; zij kennen de Krachten en Machten niet, welke bezig zijn een nieuwe gouden Eeuw voor te bereiden en deswege zijn ze niet in staat de leiders te vormen, welke de wereld in deze overgangstijd behoeft om in overeenstemming met hogere Machten alle zaken op de wereld in de richting te stuwen, waardoor vrede en welvaart mogelijk worden, en zonder hierbij spanningen en explosies te veroorzaken, die het mensdom met ondergang bedreigen. Om het laatste te voorkomen, is het noodzakelijk zich van natuur en bovennatuur bewust te worden. D.w.z. hare wetten te leren kennen en eerbiedigen, en hierdoor moreel-verantwoord te gaan leven. De jeugd behoort beter voorgelicht en voorgedaan te worden! Momenteel wordt zij op het leven losgelaten, waardoor zij meent het recht te hebben zich volledig te mogen uitleven. Hieraan hebben ouders en opvoeders beiden schuld.

Over het algemeen worden kinderen per "toeval" of "ongeluk" in het leven geroepen, doordat de meeste mensen op sexueel gebied onwetend zijn en niet beseffen welke natuurkrachten zij in werking stellen. Zij leven eenvoudig hun seksuele driften uit, en planten deze voort in hun kinderen. Vandaar dat de moderne jeugd geen remmingen kent en zich op geslachtelijk gebied volkomen uitleeft. Waar in de natuur echter op iedere actie noodwendig een reactie moet volgen, overeenkomstig de wet van oorzaak en gevolg, is het zonneklaar dat de gevolgen van een ongeordende seksuele beleving zich openbaren in toenemende degeneratie van het menselijk ras. Kanker, tbc, vaat- en hartgebreken wijzen reeds in deze richting, en naar mate de radio-actieve straling op de wereld toeneemt, zal het gedegenererde menselijk lichaam haar niet kunnen

weerstaan, zodat in de nabije toekomst allerlei nu nog niet bekende ziekten en afwijkingen het mensdom zwaar zullen teisteren. Voorboden hiervan worden reeds waargenomen in Japan, waar de gevolgen van de atoom-bommen op Hiroshima en Nagasaki zich in al hun verschrikkelijkheid beginnen te openbaren. Behalve dat een verkeerd gebruik van 's mensen scheppend vermogen tot het voortbrengen van minderwaardig nageslacht leidt (want de zonden der vaders wreken zich aan de kinderen), moet ook de teruggang op intellectueel en moreel gebied, die zich in sterke mate bij de jeugd openbaart, aan deze oorzaak worden toegeschreven. Dat het aantal kinderen met misdadige aanleg, als mede debielen en imbecielen van generatie op generatie toeneemt, is een natuurlijk gevolg van menselijke onwetendheid, waardoor de wetten worden overtreden, die Moeder natuur instelde om de zuiverheid van het menselijk ras te bewaren. En ofschoon de jongste geschiedenis op pijnlijke wijze heeft geleerd wat er gebeurt, wanneer mensen met een misdadige aanleg of geestelijke afwijkingen de macht in handen nemen (concentratie-kampen, gaskamers e.d.) zien zelfs intelligente mensen nog onvoldoende in, dat het kwaad niet in de omstandigheden of gebeurtenissen schuilt, doch in de mens zelf wanneer hij niet overeenkomstig de wetten van natuur en bovennatuur wordt geboren. De natuur, in haar oorspronkelijke toestand van harmonie, kent ziekten noch gebreken. Ze treden uitsluitend op waar de wetten, die het evenwicht waarborgen, worden overtreden. Vandaar dat oorlogen, armoede, ziekten, honger en gebrek gevolgen zijn van menselijke onwetendheid.

Wanneer de opvoeders dit alles wisten, zouden zij kunnen bijdragen tot het opheffen van de algemene onbewustheid en de nodige veranderingen in het denken en de gevoelens der mensen kunnen aanbrengen. Dan zou men meer overeenkomstig de kosmische ontwikkelingsgang willen medewerken aan de noodzakelijke vernieuwingen op elk levensgebied, en kunnen voorkomen dat Moeder natuur moet ingrijpen om deze dwingend (door de loop der omstandigheden) op te leggen. Rotterdam b.v. heeft tientallen jaren verdaan met besprekingen over het Hofplein-vraagstuk. De geleerden konden het niet met elkaar eens worden in verband met allerlei prive- en groepsbelangen, die een verandering,

welke in alle kringen als noodzakelijk werd gevoeld, in de weg stonden. Totdat... Op een kwade dag de gebeurtenissen een zodanige loop namen, dat in enkele uren – zij het op zeer hardhandige wijze – het probleem werd opgelost en de stad gelegenheid kreeg tot een van de modernste metropolen van het continent te worden. Ook in Zeeland was eerst een nationale ramp nodig, alvorens er geld beschikbaar kon worden gesteld om het Delta-plan uit te voeren. Zo zijn er in elke stad en in alle landen grote en kleine problemen, die om een oplossing schreeuwen, maar traag als de mens is, laat men de dingen op hun beloop, en wacht liever af totdat het aantal verkeers- en andere ongevallen dermate stijgt, dat tot de sanering van alle oude binnensteden wel moet worden besloten, zo er intussen niet erger dingen gaan gebeuren. *Want waar de mensen falen, grijpt de natuur in!* Hare processen worden geleid door intelligibele Wezens, die op onnaspeurbare wijze de zaken der mensen ordenen, wanneer dezen blijf geven de klopp op de deur niet te willen verstaan.

Van deze zaken weet de doorsnee-mens niets af en ze interesseren hem weinig bovendien. Hij “gelooft” liever dat alles goed gaat, dan zich in te spannen om te leren weten wat er nodig is om in de lijn van Moeder natuur te leren medewerken en zodoende onvoorziene moeilijkheden te vermijden. Zelfs de wetenschap is grotendeels op “geloven” ingesteld, want hare hypothesen berusten op mogelijkheden, waarin men gelooft. Vandaar dat iedere hypothese vroeg of laat door een andere moet worden vervangen, en niemand weet hoe lang die het zal uithouden. Blijkbaar berust dus de wetenschap op een zeer zwak fundament, en het is aan geen twijfel onderhevig of straks zal zij geheel ineensinken, wanneer onze kennis zich uitbreidt aangaande het ware wezen van natuur en bovennatuur.

Op geestelijk gebied vooral is het “geloven” op gezag van anderen (die ook niet weten) dermate ingeburgerd, dat men als enig-vaststaande aanneemt, dat we nooit zullen weten zolang we op aarde vertoeven. Waarbij dan de heilige onnoztheid haar toppunt bereikt waar wordt aangenomen (omdat men dit niet zeker weet) dat na het aardse leven een hoger bestaan wacht, waarin men plotseling en zonder enige inspanning tot volledig weten zal komen, ofschoon de natuur ons in alle toonaarden voorhoudt, dat het hogere zich niet dan geleidelijk uit het lagere kan

ontwikkelen.

Omdat er een nieuwe fase in de ontwikkeling der mensheid is ingegaan, zal het geloven door weten vervangen moeten worden. Dit is noodzakelijk om de mogelijkheden, welke de atoom-era in zo rijke mate biedt, bewust te leren aanwenden. Daartoe moeten wij kunnen beschikken over de hogere krachten en machten der natuur, en hiervoor is het nodig dat we het gebied van de bovennatuur of metafysica leren betreden. Dit zal blijken slechts mogelijk te zijn waar het eenzijdige verstanddenken wordt uitgebreid met de intuïtie, waardoor het bovenverstandelijk denken zich zal ontwikkelen. Dit laatste werd in de mysteriescholen der oudheid onderwezen, alwaar de unio mystica of visio dei als hoogst bereikbare doel gold. Want door het Goddelijke van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen, leert men weten wat weten is.

In de naaste toekomst zal de leiding over de volkeren in handen gelegd moeten worden van hen, die weten. Dan zal tevens de massa zodanig vertrouwd gemaakt kunnen worden met de voorschriften van Moeder natuur, dat niemand zich uit kortzichtigheid of onwetendheid zal verzetten tegen de ordening van het persoonlijk en maatschappelijk leven overeenkomstig de wetten van natuur en bovennatuur, ten einde hierdoor een toestand te scheppen van vrede, geluk en welvaart voor alle mensen. Hier zijn we momenteel nog ver van af. Maar dat is juist de reden waarom er op geen enkel gebied ook maar iets in orde is. Overal worden lapmiddelen toegepast en halve maatregelen genomen, waardoor allerlei misstanden en uitwassen worden bestreden. De wortel van het kwaad laat men onaangepast! M.a.w. men laat de mensen onwetend ten aanzien van de kwade gevolgen, die uit het overtreden van de natuurwetten voortspruiten. Vandaar dat het nageslacht met onze fouten en tekorten wordt belast en niemand zich afvraagt hoe lang de Godheid deze onverantwoordelijke houding nog zal tolereren. Want de kruik gaat te water  
totdat ze breekt.  
Omdat wij aard en wezen van de natuur niet kennen, weten we niet wat ‘leven’ in diepste wezen inhoudt. Vandaar dat we meer door de omstandigheden worden geleefd, dan in staat zijn ons leven bewust te ordenen. Daarom worden we door de levensstroom meegevoerd, zonder te weten waar we terecht zullen komen; we maken allerlei plannen, die



we stuk voor stuk zien mislukken en van onze ondernemingen komt doorgaans weinig terecht. In feite is ons leven gevuld met teleurstelling en ellende, en doorgaans worden we ons hiervan niet eer bewust of we moeten als wrakhout op d'een of andere onherbergzame kust zijn aangespoeld, waar de eenzaamheid ons de gelegenheid biedt om over onze misstappen na te denken. Wat wij "leven" noemen, is niet meer dan surrogaat. We zijn echter zo gewend geraakt aan ontbering en mislukking, dat we allerlei misstanden als "normaal", in de zin van: bij het aardse leven behorend, zijn gaan beschouwen. Als het eind van alles zien wij de dood, ofschoon de heilige Boeken van alle volkeren zeggen dat het leven oneindig is. Wij kennen het niet zoals het van Godswege is bedoeld, en dit inzicht ontbreekt, wijl de geestelijke leiders niet ophouden te verzekeren dat het aardse leven noodzakelijk slecht moet zijn. Alles is de schuld van de zonde, beweren zij, maar geen hunner heeft ooit verklaard waarin de zonde is gelegen, noch wat er gedaan zou kunnen worden om aan het zondigen een eind te maken. Bij voorbaat wordt aangenomen, dat dit laatste niet mogelijk is en dat is ongetwijfeld de reden waarom er zo weinig in constructieve zin wordt ondernomen. Men verliest zich in allerlei sofismen, die de grondslag van onze moraal aantasten en de basis der samenleving ondermijnen, in plaats van de mens aangaande het leven en zijn wetten behoorlijk voor te lichten. De opvoeding en opleiding van jonge mensen is voornamelijk op "geld-verdienen" ingesteld, waarbij karakter-vorming en het aankweken van een morele levenshouding in het gedrang zijn gekomen en de meeste mensen in figuurlijke zin als blinden, lammen en kreupelen door het leven gaan. Naar geest en ziel afgestompt, wordt er geen waarde meer gehecht aan begrippen als: deugd, trouw, integriteit en eer. Allerlei zaken, die voor vroegere generaties een "innerlijke" betekenis hadden, voor zover er naar de een-wording met het Goddelijke werd gestreefd, hebben haar aantrekkelijkheid voor de moderne mens verloren. Een en ander als gevolg van het feit, dat de kerken en andere geestelijke centra de stem van de Wereldgeest niet hebben verstaan en derhalve geen antwoord weten te geven op de 1001 levensvragen, waarmee de jongere generaties worstelen, noch de weg hebben weten aan te geven, welke leiden zal tot de wedergeboorte der mensheid

Naar mate de kerk haar greep op de massa verloor, heeft de wetenschap gepoogd de open gevallen plaats in te nemen. Scheen het aanvankelijk alsof door het toedienen van kennis via volks-universiteiten, leesalen, radio-voordrachten en populair-wetenschappelijke geschriften de massa op hoger niveau zou worden gebracht en moreel meer-verantwoord zou gaan leven, intussen is duizendvoudig gebleken, dat er slechts pseudo-wijsheid werd uitgedeeld, die tot half-weten heeft geleid, welke nog gevaarlijker is dan onwetendheid. Hierdoor immers zijn de massa's opstandig en ontevreden geworden; zij eisen steeds meer rechten, doch verzuimen meer en meer hun plichten. De persoonlijke verantwoordelijkheid wordt afgewenteld op de gemeenschap, zonder dat men beseft, dat waar niet algemeen naar hoger wordt gestreefd in geestelijke zin, het morele peil moet zakken. Overal zien we de slopende machten in de meerderheid, met het gevolg dat de totale ineenstorting van deze maatschappij slechts een kwestie van tijd kan zijn. Vanzelfsprekend was het alleszins noodzakelijk de massa betere toekomstmogelijkheden voor te houden, want de kosmische ontwikkelingsgang stuwt wereld en mensheid in deze richting. Maar... men had niet mogen verzuimen de mensen vertrouwd te maken met de voorwaarden, die Moeder natuur stelt om een samenleving op hoog niveau tot stand te brengen, en te handhaven. Men heeft gemeend met het verbeteren van zekere materiële voorwaarden te kunnen volstaan, doch over het hoofd gezien, dat de mens bij brood alleen niet kan leven. Nu staan de massa's met lege handen waar het de verzorging van het ziele-leven betreft. Zolang hierin geen verbetering wordt gebracht, zullen psychische spanningen en defecten, zomede geestelijke afwijkingen en onrijpheid leiden tot menselijke en maatschappelijke ondergang. Want Moeder natuur duldt niet dat tijdens de atoom-era de menselijke zielen nog langer zullen worden verwaarloosd. Daarom dient er meer aandacht geschonken te worden aan de psychische en geestelijke noden der mensen. Niet echter op de wijze waarop psychologie en wijsbegeerte dit momenteel menen te moeten doen. Want ook deze faculteiten staan buiten het volle leven en doceren zaken, die niet meer zijn dan slappe aftreksels van Waarheden, die de oudheid beter verstond. In deze tijd komt men er niet ver mee! Zo min als kerken en geestelijke centra iets vermogen om de mensen van hun ziele-nood af te helpen, omdat uit haar

geestelijk voedsel geen kracht is te putten waardoor het menselijk bestaan in harmonie met de natuur beleefd zou kunnen worden, zo min weten psychologen en filosofen de middelen te verstrekken om wereld en mensheid te verlossen uit de chaos. Eenvoudig omdat hun interpretatie van geestelijk leven niet verder reikt dan wat koud intellectualisme, en geen aansluiting geeft op levensmogelijkheden van hoger orde.

Vandaar dat er op verstandelijke wijze wordt gesproken over zielsconflicten en geestelijke afwijkingen, zonder dat enig geleerde in staat is problemen en conflicten de wereld uit te helpen, om van het voorkomen hiervan maar geheel te zwijgen. Over de ganse linie is de wetenschap in gebreke gebleven om de mensheid nieuwe wegen te wijzen. Omdat hare leidende figuren niet weten wat 'leven' inwezenlijk inhoudt, noch aan welke inherente wetten het is gebonden, kunnen zij ook niet aangeven hoe de mens zou moeten leven om in harmonie te blijven met het Oneindige. Zelf gaan zij als geestelijk-blinden door het leven, en leiden de mensheid onbewust naar de ondergang. Hoe geheel anders hadden de toestanden op aarde reeds kunnen zijn, wanneer de topfiguren op geestelijk, staatkundig, wetenschappelijk en cultureel gebied zich onmiddellijk na de tweede wereld-oorlog hadden willen verdiepen in alle zaken, welke direct en indirect met de bestaande kosmische Orde samenhangen. Dan was men stellig reeds een eindweegs gevorderd om door wederzijds begrip en samenwerking tot stand te brengen, wat –nu wijsheid en inzicht ontbreken – door een derde catastrofe dreigt te moeten geschieden. Helaas blijven de leiders halsstarrig aan 'eigen' onvoldragen meningen en opvattingen vasthouden, in plaats van zich te verdiepen in de voorwaarden, die de kosmos stelt om uit de bestaande chaos de Harmonie tevoorschijn te brengen. En het ziet er naar uit, dat zij straks – onder de druk van steeds dreigender moeilijkheden – tot de erkenning zullen moeten komen zich vergist te hebben. Niet alleen de leiders treft schuld. Ook wij, ieder persoonlijk en allen tezamen hebben in de afgelopen jaren verzuimd ons in het wezen van de Geest te verdiepen, noch ons wensen in te spannen om die veranderingen in ons denk- en gevoelsleven door te voeren, welke hadden behoren te leiden tot vernieuwing van ons persoonlijk-, gezins- en maatschappelijk

bestaan. Wij hebben verzuimd de harmonie met de natuur te herstellen door ons in de eigen natuur te verdiepen, en hiervoor worden we in dit tijdsgewricht ter verantwoording geroepen. Daarom zal het de vraag zijn of de dreigende catastrofe nog is af te wenden? Zeker, bij God zijn alle dingen mogelijk, doch tenzij wij bereid zijn op korte termijn ons leven in overeenstemming te brengen met de wetten, door de Godheid aan het leven verbonden om dit in harmonie met de hemel te doen verlopen, moet ernstig worden gevreesd dat het mene tekel over ons zal worden uitgesproken.

Daarom moeten wij ons idealisme een praktische ondergrond schenken door het in overeenstemming te brengen met de ongeschreven wetten der absolute Moraal. Het gaat er minder om hoe wij menen dat de ideale samenleving tot stand zal komen, doch veel meer om de zekerheid dat dit zal geschieden door ongeziene invloeden uit de kosmische Ruimte, welke alle zaken dirigeren in de gewenste richting. Deze zijn niet van 'toeval' of anderszins afhankelijk, doch gehoorzamen aan goddelijke wetten, en hoe beter wij deze verstaan, hoe duidelijker we de gang der wereldontwikkeling zullen waarnemen en hoe meer we in de gewenste richting kunnen meewerken. Het besef moet in ons rijpen, dat het onderscheid tussen het Goede of Goddelijke en het Kwade of demonische uitsluitend hierin ligt, dat het eerste berust op 'wetmatig' handelen, terwijl het laatste ontstaat waar 'willekeurig' = los van enige wet of norm wordt gehandeld. Wie naar beste weten handelt, volgt doorgaans zijn driften en emoties. Daar moeten we bovendien leren stijgen door de rede te ontwikkelen en onze innerlijke vermogens zodanig tot ontplooiing te brengen dat het verstand door de ziel wordt verlicht. Zolang het gros der idealisten zich door hun emoties laat drijven, werken zij onbewust het Kwade in de hand. Dat is de reden waarom er – ondanks zo vele goed bedoelde pogingen van allerlei idealistische groepen – zo weinig voortgang met het goede wordt gemaakt. Het is noodzakelijk dat in deze kringen het inzicht doorbreekt, dat het weliswaar 'lofwaardig' is voor de Goede Zaak te strijden, maar als men de zaken niet 'kosmisch' aanvat, en geen rekening houdt met bovennatuurlijke werkingen, die beogen de wedergeboorte der mensheid overeenkomstig een goddelijk Schema tot stand te brengen, dat dan alle goed-bedoelde pogingen

gedoemd zijn op niets uit te lopen. Ergo is het noodzakelijk voor alle goedwillende mensen, zich voor alles te gaan verdiepen in de kosmische voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het proces van wereld- en mensheidsvernieuwing bewust te helpen stimuleren.

Het ware te hopen, dat – gezien de alarmerende wereldtoestand – velen op korte termijn uit hun geestelijke lethargie mochten ontwaken. Zij zouden als katalysatoren een machtige invloed op de omzetting van het menselijk denk- en gevoelsleven kunnen uitoefenen, en door een positieve levenshouding als gevolg van innerlijke weten, in hoge mate kunnen bijdragen tot allerlei noodzakelijke vernieuwingen. Door de grondslagen van onze samenleving in overeenstemming te brengen met de kosmische voorwaarden, zou er op velerlei gebied ontspanning te weeg gebracht kunnen worden en een atoom-oorlog voorkomen. Want wordt de oorzaak van het kwaad, d.i. de menselijke onwetendheid in zake de wetten van natuur en bovennatuur weggenomen, dan behoeft niets aan het scheppen van een nieuwe gouden eeuw in de weg te staan. Aan alles wat hiermee samenhangt, is de studie gewijd, die we u hierbij aanbieden. Wanneer bepaalde denkbeelden en begrippen u wat vreemd in de oren klinken, wil deze dan niet zonder meer naast u neerleggen. Beter is het daar uwe gedachten wat langer op te richten, want ongetwijfeld zult ge dan nieuwe aspecten van een waarheid ontdekken, die innerlijk wellicht reeds enigszins werd aangevoeld. Velen voorvoelen vaag dat het leven niet wordt beleefd zoals het van Godswege is bedoeld. Vaak ontbreekt het vermogen om de innerlijke gevoelens onder woorden te brengen. Hopelijk kan kennisname van deze studie ertoe bijdragen tot een goed-omlijnde formulering van het eigen innerlijk weten te komen, en hierdoor in meer directe en concrete zin aan de vernieuwing des levens deel te nemen.

Waar de innerlijke zekerheid groeit, zal de intuïtie toenemen en ons de overtuiging schenken dat de Broederschap aller mensen en volkeren aanstaande is en vrede, geluk en welvaart weldra op aarde zullen heersen. Maar tevens zal het besef groeien dat de mensen zelf aan de totstandkoming van het betere hebben te arbeiden. Zij zullen daarbij gesteund worden door ontelbare legioenen van Lichtdragers, die als bewaarders van Wijsheid en Waarheid de mensheid zullen leiden naar

een toestand van hoger bewustzijn, als gevolg waarvan allen zullen beseffen dat het komende Godsrijk gevestigd zal worden op kennis en eerbiediging van de wetten van Moeder natuur. Niemand behoeft in deze tijd werkeloos te blijven toezien; een ieder kan zijn steentje bijdragen om de dreigende ondergang van wereld en mensheid te helpen voorkomen. Allen kunnen een aanvang maken met de bestudering van kosmische zaken, doch waar het hierbij gaat om begrippen, die rechtstreeks samenhangen met de meer-dimensionale gebieden van hoger leven waarop zich de oorzaken der verschijnselen voltrekken, zullen deze het eerst en het meest spreken tot hen, die reeds een aanvang maakten met het zuiveren hunner aandoeningen en denkbeelden. Hogere waarheden immers vragen om een objectieve beschouwing, waarbij alle persoonlijke gevoelens (eer- en heerszucht, ijdelheid, waanwijsheid en eigendunk) worden uitgeschakeld, want vooropgezette of ingeroeste meningen en opvattingen zullen over de ganse linie door universele begrippen vervangen dienen te worden. Slechts dan zal de ziel in ons tot wedergeboorte komen en zonder dat zij is opgewekt zal geen mens er in slagen de unio mystica of visio dei te bereiken.

